



Phần thứ ba

S ẦU ẦN NGOẠI GIAO



I GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN BÈ QUỐC TẾ

THÀNH TỰU ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM VÀ DẤU ẤN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12/2021 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “*cây tre Việt Nam*”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do,

hạnh phúc của nhân dân Việt Nam anh em. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái”¹.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao những thành tựu nổi bật và có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới luôn coi những thành tựu của Việt Nam nói chung, những thành tựu trong công tác đối ngoại nói riêng cũng chính là những thành tựu, là bài học kinh nghiệm quý báu cho đất nước Lào.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Xunthon Xaynhachắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 24/9/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

1. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.189.

Có thể thấy rằng, những kết quả, thành tựu của Việt Nam đạt được do có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của toàn thể nhân dân; sự vào cuộc và hoạt động tích cực của cả hệ thống chính trị, tất cả các ngành, các cấp. Trong đó, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác đối ngoại là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, chúng tôi đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra Chiến lược xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định chủ trương, đường lối đối ngoại nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc. Đường lối đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ. Công tác đối ngoại có vai trò tiên phong trong bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vị thế của Đảng, Nhà nước Việt Nam

với khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc nhấn mạnh 6 nhóm vấn đề là mục tiêu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng đầy vẻ vang trong việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn luôn ủng hộ đường lối đối ngoại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đề ra trong từng giai đoạn, đồng thời ủng hộ, hỗ trợ trong việc đưa ra ý kiến, quan điểm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định rằng: luôn luôn kiên định và sẽ cùng với các đồng chí Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện đời đời bền vững.

THOONGXAVẮN PHÔMVIHẮN

Ủy viên Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào

VỀ QUAN ĐIỂM “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN,
HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC
“CÂY TRE VIỆT NAM”
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đối ngoại Việt Nam trở thành minh chứng thực tiễn, sinh động trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt gần 40 năm qua. Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống đối ngoại của đất nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại, là việc tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, chủ động, hữu nghị, hợp tác và phát triển trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” có nội dung sâu sắc, có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, nguyên tắc và chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kết hợp giữa truyền thống của đất nước qua hàng ngàn năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện mới. Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu rằng: “Những truyền thống và bản sắc tốt đẹp ấy càng được bồi đắp, phát huy

và tỏa sáng trong thời đại Hồ Chí Minh, đã phát triển lên thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc”¹.

Bốn thành tựu nổi bật về công tác đối ngoại của Việt Nam trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, theo quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là do “có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, bình tĩnh, tỉnh táo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự đồng tình, đoàn kết, ủng hộ của toàn thể nhân dân”².

Những thành tựu của công tác đối ngoại Việt Nam trong thời gian qua thể hiện tính đúng đắn, phù hợp của đường lối đối ngoại do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhất là quan điểm “ngoại giao cây tre” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần vào giữ vững hòa bình, hợp tác phát triển và sự tiến bộ trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng, những bài học kinh nghiệm về đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là chủ đề hấp dẫn để đất nước Lào chúng tôi nghiên cứu, rút kinh nghiệm và vận dụng vào tình hình thực tế của mình.

GS. PHUVÔNG ÛNKHĂMSËN

Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện

Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

1, 2. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.181, 187 (B.T).

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI



Công tác đối ngoại của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã đạt được nhiều thành quả. Việt Nam đã và đang phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại quốc tế, an ninh nội địa... phục vụ phát triển đất nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Lào trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 25/02/2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp chỉ đạo triển khai các hoạt động đối ngoại với sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với Tổ quốc. Tổng Bí thư là một chuyên gia trong quan hệ quốc tế. Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của Tổng Bí thư về cách nhìn nhận, tiếp cận và đánh giá mối quan hệ giữa các quốc gia cũng như giữa các cộng đồng trên thế giới.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam đã ngày càng tham gia tích cực vào sự phát triển toàn cầu, thể hiện vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ; phát triển quan hệ với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như các tổ chức quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực... Nhờ đó, mối quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như trên toàn thế giới ngày càng phát triển. Văn hóa Việt Nam thực sự thú vị và được coi là một trong những nền văn hóa đặc sắc trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo điển hình trong việc kết hợp hài hòa giữa quan hệ quốc tế và lợi ích quốc gia - dân tộc trong công tác đối ngoại.

THONGBAY PHOTHISANE
Chủ tịch Hội Nhà văn Lào

GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI CỦA TƯ TƯỞNG “NGOẠI GIAO CÂY TRE” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Năm 2023 là năm kỷ niệm 15 năm hai nước Trung - Việt thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. 15 năm qua, đặc biệt là từ Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, không ngừng nâng cao địa vị và vai trò trên trường quốc tế, đã dần hình thành “tư tưởng ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới sự định hướng của tư tưởng này, chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc cũng đã tiến cùng thời đại, không ngừng được tối ưu hóa, tạo nên một hình mẫu về hợp tác giữa các nước trong khu vực và trong cộng đồng quốc tế.

“Ngoại giao cây tre” cũng đã thể hiện những đặc sắc tương ứng: rễ tre vững chắc - “dĩ bất biến” trong bảo vệ lợi ích quốc gia; “thân tre rắn chắc” - lấy phát triển để làm trụ đỡ; cành tre dẻo dai - “ứng vạn biến” - để cống hiến cho lợi ích căn bản của quốc gia. Nói một cách cụ thể là vừa kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa tích cực mở rộng trong lĩnh vực ngoại giao, bảo vệ và phát triển lợi ích quốc gia của Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn tính linh hoạt và tính nguyên tắc, nỗ lực thích ứng với thế giới không ngừng biến đổi; mặt khác,

cùng với việc phát triển các quan hệ ngoại giao hiện có, thiết lập các quan hệ hợp tác mới. Đây chính là nền tảng ngoại giao để Việt Nam vẫn phát triển ổn định, lành mạnh dù đứng trước tình hình thế giới vô cùng phức tạp.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ đón và hội đàm chính thức được tổ chức tại Bắc Kinh, ngày 07/4/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tư tưởng “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối ngoại giao tôn trọng độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ lẫn nhau, không can thiệp, đồng thời chủ trương mở cửa, linh hoạt, cố gắng cải thiện quan

hệ quốc tế và tham gia vào hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Đối diện với khó khăn và thách thức vẫn kiên định và giữ vững nguyên tắc; đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong hoạch định chính sách; vừa cứng rắn, vừa uyển chuyển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã tạo được sự đồng thuận trong triển khai đường lối đối ngoại, chuyển phức tạp thành đơn giản, biến khó thành dễ, tìm được con đường phát triển giữa xung đột của các nước lớn, kết hợp nhuần nhuyễn quan hệ đa phương và song phương; thúc đẩy nền ngoại giao tổng hợp trong thời đại mới; phát triển mạnh mẽ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao quân sự; tạo môi trường quốc tế tốt đẹp, ổn định và hữu nghị cho sự nghiệp đổi mới, mở cửa của Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Tiệc chiêu đãi chính thức tại Đại Lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 31/10/2022

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Là một quốc gia theo mô hình mở cửa, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định tự do thương mại, thu hút được lượng lớn đầu tư nước ngoài, đây là những thành quả, là sự cụ thể hóa của tư tưởng “ngoại giao cây tre” trên lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức, xung đột và tranh chấp ngày càng gia tăng, Việt Nam vừa duy trì an ninh chính trị và thể chế ổn định, vừa phát triển kinh tế phồn vinh và xã hội phồn vinh, điều này không thể tách rời được sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có đường lối đối ngoại đặc sắc Việt Nam trong thời đại mới với tư tưởng “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giá trị cốt lõi của phương châm ngoại giao kinh tế của Việt Nam chính là kiên trì tư tưởng lấy nhân dân Việt Nam làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công, tập trung trao đổi nhiều nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế trong tiếp xúc đối ngoại cấp cao; nắm bắt chính xác thời cơ, tận dụng các cơ chế song phương, đa phương để mở rộng và làm sâu sắc các quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại, thu hút nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển bền vững, lành mạnh nền kinh tế Việt Nam.

Lịch sử giao lưu hai nước Trung - Việt đã có hàng nghìn năm, không chỉ có quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, mà còn có quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, tương lai quan hệ hai nước Trung - Việt nhất định sẽ không ngừng phát triển, thúc đẩy mỗi nước giành được thành công nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, thực hiện hợp tác hai nước ở chất lượng và trình độ cao hơn.

HÀN PHƯƠNG MINH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp
toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Học hội ngoại giao
và quan hệ quốc tế CHARHAR

**PHONG CÁCH NGOẠI GIAO
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
RẤT ĐẶC SẮC VỚI LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ RÕ RÀNG,
BIỆN PHÁP LINH HOẠT**



Với tư cách là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại những đổi thay toàn diện và tươi đẹp cho đất nước, đặc biệt là đã xác định được các vấn đề căn bản như con đường và phương hướng phát triển xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

Công tác đối ngoại góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự rất nhiều diễn đàn quốc tế; thăm các nước, đặc biệt tháng 10/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn Trung Quốc là nước đến thăm đầu tiên sau đại dịch Covid-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp sau Đại hội XX, thậm chí là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tổng Bí thư Tập Cận Bình trực tiếp giới thiệu về tình hình liên quan đến Đại hội XX, thể hiện rõ vai trò quốc tế quan trọng của Việt Nam và quan hệ hữu nghị rất quan trọng giữa hai Đảng, hai nước Trung - Việt.

Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, góp phần quan trọng làm thay đổi vị thế quốc tế của Việt Nam, từng bước nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phong cách ngoại giao của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất đặc sắc với lập trường chính trị rõ ràng, biện pháp ngoại giao linh hoạt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu nghiên cứu, làm rõ phương châm ngoại giao độc lập, tự chủ, kiên trì lập trường chính trị đúng đắn và chính sách “bốn không”, phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (tháng 12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Việt Nam không gây thù oán với ai”, trọng tâm là giữ quan hệ hợp tác hữu nghị với láng giềng và nước lớn. Đồng thời, Việt Nam có các biện pháp ngoại giao linh hoạt. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, giao lưu chính trị giữa hai nước Trung - Việt vẫn duy trì thông suốt. Từ năm 2020 đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bốn lần điện đàm. Trong dịp Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo hai bên đã gửi lời chúc mừng lẫn nhau bằng nhiều hình thức. Tất cả điều này đều nâng cao hiệu quả mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

NGUYỄN VI

Trưởng Ban tiếng Việt, Đài Phát thanh
Truyền hình Trung ương Trung Quốc

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong ba nhiệm kỳ liên tiếp kể từ năm 2011. Ông được đánh giá là một nhân vật rất được kính trọng ở Việt Nam đương đại. Có thể nói rằng, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của ông đã góp phần định hình chính sách đối ngoại của Việt Nam và định vị đất nước cho một tương lai thịnh vượng và bảo đảm hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá cao nhờ những cải cách quản trị đất nước, đặc biệt là đóng góp và ảnh hưởng của ông đối với học thuyết chính sách đối ngoại của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi là độc lập, luật pháp quốc tế, đa dạng hóa, tự chủ và đa phương hóa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư tưởng “ngoại giao cây tre” đã nêu bật cách tiếp cận đối ngoại và ngoại giao đặc biệt của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ngăn ngừa xung đột và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. “Ngoại giao cây tre” đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển học thuyết và triết lý chính sách đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong thời đại được đặc trưng bởi sự không chắc chắn, phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau và dễ bị tổn thương.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cùng các đại biểu thăm chính thức Việt Nam, ngày 13/9/2022

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Chính sách này cũng nhằm thiết lập quan hệ đối tác đa dạng với các nước lớn, tạo điều kiện mở rộng kết nối thương mại và đầu tư, nâng cao năng lực quốc phòng, nâng cao uy tín quốc tế, bảo đảm môi trường bên ngoài hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước của Việt Nam. “Ngoại giao cây tre” đã thể hiện khả năng thích ứng và linh hoạt của Việt Nam khi đối phó với tính chất khó lường của các mối quan hệ quốc tế trong suốt thời gian dài.

Tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường

hòa bình, nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam. Việc cân đối mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện cũng được nhấn mạnh.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Vua sư Bukri tại chùa Botum ở Thủ đô Phnôm Pênh trong chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 07/12/2011

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Cam kết của Việt Nam trong ngoại giao đa phương nhằm ưu tiên và tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN, Tiểu vùng sông Mêkông mở rộng và các tổ chức tiểu vùng khác. Việt Nam đã thể hiện sự khôn khéo trong xử lý các vấn đề toàn cầu và trong

nước thông qua việc chủ động tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ASEAN. Đáng chú ý, Việt Nam đã bắt đầu tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Khả năng ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 và việc duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường kết nối với thế giới, đồng thời nâng cao uy tín và năng lực quốc gia trong các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Với việc Việt Nam chủ động thực hiện đa phương hóa, tích cực thúc đẩy ngoại giao đa phương thông qua các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực, tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các đối tác chiến lược khác, tương lai của Việt Nam là rất tươi sáng.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại ưu tiên độc lập, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Khi Việt Nam định hướng đường lối của đất nước, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cam kết đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ sẽ bảo đảm mục tiêu thịnh vượng cho Việt Nam.

BỘ NGOẠI GIAO CAMPUCHIA

SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



Tôi nhận thấy rằng, trong thời kỳ đổi mới, với tinh thần độc lập, sáng tạo, chủ động, tích cực đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng, hoạt động đối ngoại của Việt Nam luôn hướng tới việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, gắn kết mục tiêu cách mạng và định hướng phát triển đất nước với xu thế phát triển của thời đại.

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (tháng 12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có bản lĩnh kiên cường, đã đúc kết: “Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “*cây tre Việt Nam*”¹.

1. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.184.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Nôrôđôm Xihamôni, ngày 25/02/2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trong quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam. Trong cuộc gặp ngày 18/02/2023 tại Hà Nội, hai nhà lãnh đạo đã tiếp tục khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Campuchia với Việt Nam cũng như giữa ba nước Campuchia - Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, là một trong

những nhân tố quan trọng nhất và nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Điều làm tôi nhớ mãi là sau mỗi cuộc gặp bao giờ cũng có nghi thức chụp hình lưu niệm. Khi các phóng viên đề nghị hai vị đứng đầu hai Đảng đứng nguyên vị trí để chụp hình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vui vẻ nói với các phóng viên: “Về nghi lễ thì đứng im để chụp hình là không sai, nhưng lần này các cậu nên chụp hình tôi và anh Hun Sen vừa đi vừa trao đổi công việc thì sẽ đẹp hơn, sinh động hơn, bức ảnh sẽ có giá trị nghệ thuật hơn”. Câu nói vui của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức giản dị, mộc mạc, chân thành như chính phong cách của ông. Nhưng theo tôi, câu nói đó hết sức sâu sắc, mang đậm ý nghĩa: Campuchia - Việt Nam đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

KEO BAPHNOM

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nghiên cứu
Lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Nhân dân Campuchia

BẢN SẮC NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI



Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị Việt Nam đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, góp phần tạo dựng và duy trì vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chế độ. Đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng được đẩy mạnh, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước. Các lĩnh vực công tác đối ngoại như ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân được triển khai toàn diện, chủ động, tích cực cả về chủ trương, chính sách cũng như trên thực tiễn. Đối ngoại được triển khai ngày càng đồng bộ trên tất cả các trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, trên các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... từ Trung ương đến địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn chiếu hình ảnh “cây tre Việt Nam” mềm mại, nhưng rất kiên cường như tính cách của con người, dân tộc Việt Nam, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm “Quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại,

ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”¹.

Tổng Bí thư cũng khẳng định: “Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh”². Trong quá trình đất nước mở cửa, phát triển và hội nhập quốc tế, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là công tác quan trọng trong quản lý nhà nước về đối ngoại được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt trong những năm gần đây.

Thực tế, cộng đồng người Việt ở Campuchia là một cộng đồng gặp nhiều khó khăn nhất trên thế giới, nhưng cũng là cộng đồng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trên nhiều phương diện.

Thực hiện trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Việt Nam ở Campuchia nói riêng đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm áp dụng sâu rộng và triệt để ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, lo lắng đến bà con cộng đồng người Việt ở Campuchia trong việc giải quyết vấn đề pháp lý, nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt, góp phần làm cho bà con yên tâm làm ăn, sinh sống lâu dài ở Campuchia. Trong các chuyến thăm chính thức Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Campuchia để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ luôn dành sự quan tâm cao nhất đến cộng đồng người Việt ở Campuchia.

1, 2. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.201, 200.

Chính điều này đã càng nâng cao niềm tin của bà con cộng đồng người Việt ở Campuchia đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước Việt Nam.



*Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm
Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom trong khuôn khổ chuyến thăm
cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 26/02/2019*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh cuộc sống có thể đem người Việt Nam ra khỏi Tổ quốc, nhưng không có gì có thể đem Tổ quốc ra khỏi trái tim của người Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở Campuchia tuy còn nhiều khó khăn, nhưng luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán và tiếng nói Việt Nam, luôn hướng về quê hương đất nước, đồng thời làm cầu nối giữ gìn quan hệ hữu nghị láng giềng giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đời đời bền chặt.

SIM CHY
Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia

**VIỆT NAM ĐÃ TẠO RA
TRƯỜNG PHÁI ĐỐI NGOẠI RẤT RIÊNG,
ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM”**



Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong giai đoạn 2011 - 2023, Việt Nam đã điều chỉnh chính sách đối ngoại năng động hơn, hiện đại và chủ động hơn trên trường quốc tế. Việt Nam phát triển quan hệ trên cơ sở lập trường cân bằng với các nước lớn nhằm hướng tới thúc đẩy môi trường hòa bình để Việt Nam có thể phát huy toàn bộ nguồn lực phục vụ phát triển, triển khai nền ngoại giao đậm đà bản sắc dân tộc.

Mối quan hệ truyền thống, đặc biệt Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng và tấm gương trong quan hệ quốc tế, dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, tình đoàn kết, hợp tác, trong sáng và tình đồng chí trên nhiều thời điểm và lĩnh vực đa dạng. Trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Cuba luôn có vị trí rất quan trọng, thể hiện qua các hành xử của Việt Nam trên phương diện song phương và đa phương. Hai quốc gia chia sẻ nhiều mục tiêu chung, thậm chí trong hợp tác với nhau tại các diễn đàn toàn cầu. Với vai trò của các nhà lãnh đạo hai nước và ý chí chính trị cao, quan hệ song phương được tích cực thúc đẩy, ngoại giao nhân dân được quan tâm thường xuyên, qua đó truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ hai nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị này thông qua các tổ chức hữu nghị sẵn có.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chụp ảnh chung với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Mighen Díat Canen và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, ngày 09/11/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Nền ngoại giao hòa bình và đúng đắn của Việt Nam là sự kế tục di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sách đối ngoại của Việt Nam đã và đang nổi lên với vai trò lãnh đạo vào các thời điểm quan trọng gần đây, như đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN giữa đại dịch Covid-19 cũng như trên cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điều đó đã và đang gia tăng với vai trò, sự tham gia lớn hơn của Việt Nam trên tất cả các trường quốc tế, bao gồm cả sự ủng hộ đối với các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Việt Nam đã tạo ra trường phái đối ngoại rất riêng trong thời đại Hồ Chí Minh,



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, ngày 29/3/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

đậm đà bản sắc “cây tre Việt Nam” với “rễ chắc, thân khỏe và cành dẻo dai”, mang theo tâm hồn, tính cách và ý chí của nhân dân Việt Nam”.

TS. RUVISLEI GONZÁLEZ SAEZ
Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á - châu Đại Dương,
Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế, Bộ Ngoại giao Cuba,
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam

**ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN
LÀ NỀN TẢNG THÀNH CÔNG
CỦA NƯỚC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA**



Tôi may mắn được biết đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ lâu. Chúng tôi học cùng nhau tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, và tôi biết rõ phẩm chất con người của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - đó là tính nguyên tắc trong chính trị và ấm áp trong quan hệ với người khác. Cách tiếp cận của đồng chí đối với các vấn đề quan trọng luôn mang tính hài hòa sâu sắc, thể hiện niềm tin cộng sản và sự thông thái của một nhà lãnh đạo.

Trong những thập kỷ qua, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những kết quả lớn trong công cuộc đổi mới. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của nền kinh tế đất nước đạt 7 - 9%; tiềm năng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đã tăng lên đáng kể. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu giảm nghèo của Liên hợp quốc. Kết quả là chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện căn bản, tuổi thọ trung bình tăng lên.

Ngày nay, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tự tin là một trong những nước có tốc độ phát triển tiềm năng con người cao nhất. Điều này có được nhờ kết quả của công cuộc mang tính quy mô lớn của Đảng và nhân dân nhằm thúc đẩy

cải cách và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Diuganốp trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 08/9/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh: vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nền tảng cho mọi thành công của Việt Nam trong xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Ai cũng biết rằng, các nước đế quốc, thực dân đã nhiều lần mưu đồ thiết lập ách thống trị trên đất Việt Nam, nhưng nhân dân Việt Nam chưa bao giờ chịu khuất phục. Những thắng lợi to lớn nhất trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tôi cho rằng, thực tiễn của công cuộc hiện đại hóa Việt Nam và đường lối đổi mới đáng được phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng và hệ thống hóa một cách toàn diện. Kinh nghiệm này có thể hữu ích cho các nước khác, có tính đến đặc thù quốc gia của họ. Việc nghiên cứu những thành tựu của Việt Nam cũng rất được quan tâm tại Nga. Ở một mức độ không nhỏ, quan hệ vững chắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Tôi tin tưởng rằng, tình anh em giữa hai đảng chúng ta sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị Nga - Việt - tình hữu nghị đã được thử thách bởi chính lịch sử.

Cơ sở của mối quan hệ Đảng của chúng ta là Biên bản chung về hợp tác. Sự tiếp xúc giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga với Đảng Cộng sản Việt Nam là thường xuyên và mang tính hệ thống. Tôi vui mừng nhớ lại các cuộc gặp của chúng tôi với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nơi chúng tôi trao đổi lập trường về những vấn đề quan trọng và mang tính thời sự nhất. Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí Việt Nam tại Mátxcơva và Xanh Pêtéc-bua - Lênginrát trong những ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, giữa 132 đoàn đại biểu các đảng anh em và các tổ chức cánh tả quốc tế.

Trong các cuộc gặp thường kỳ theo kênh Đảng và Quốc hội, những người cộng sản của hai nước chúng ta luôn khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác song phương và mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đáp ứng đầy đủ lợi ích của hai dân tộc chúng ta, vì

hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, chúng tôi đã trao tặng phần thưởng cao quý nhất của Đảng chúng tôi - Giải thưởng Lenin - cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Quyết định này là sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của một nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào cộng sản hiện nay đối với sự nghiệp phát triển của chủ nghĩa xã hội.

Những người cộng sản Nga bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực không mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Trong hoạt động trên trường quốc tế, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người bạn của chúng ta luôn thể hiện là một nhà chính trị giàu kinh nghiệm và tài năng. Tôi tin chắc rằng, chúng ta có thể cảm nhận được điều này trong công việc thực tế của đồng chí.

G.A. DIUGANỐP

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga,
Trưởng phái cộng sản trong Đuma Quốc gia,
Quốc hội Liên bang Nga

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM - VÌ HÒA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có quan hệ gắn bó đặc biệt với Nga. Nhiều người Nga biết và vẫn nhớ Tổng Bí thư tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng theo học tại Mátxcova và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội. Quan hệ của Việt Nam với Liên bang Nga hiện nay là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Vị trí trung tâm của mối quan hệ đối tác này là đối thoại chính trị ở cấp cao nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Liên bang Nga vào các năm 2014 và 2018. Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu các vị khách quý từ Nga. Tổng thống Nga Vladimira Putin đã thăm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017; Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D.A. Métvêđép thăm vào các năm 2012 và 2015. Tháng 5/2023 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng “nước Nga Thống nhất” D.A. Métvêđép. Tại cuộc tiếp, ông Métvêđép đã nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông khẳng định Nga mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nga có nguồn gốc sâu xa và truyền thống lâu đời. Phát biểu với hội viên Hội Hữu nghị Nga - Việt năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Không một tài sản nào trên thế giới có thể so sánh với tình hữu nghị. Nhân dân Việt Nam thật lòng biết ơn và luôn ghi nhớ tình cảm của những người bạn Nga cũng như sự đóng góp to lớn của họ vào việc củng cố tình anh em giữa hai dân tộc chúng ta”.

PETR TSVETOV

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga - Việt,
Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế - Bộ Ngoại giao Nga

ĐỘNG LỰC MỚI CHO QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM - INĐÔNÊXIA



Cây tre giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử, văn hóa và đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam, tượng trưng cho sức mạnh, sự linh hoạt và kiên cường. Việc Việt Nam quyết tâm theo đuổi chính sách đối ngoại dựa trên những đặc điểm này, với tên gọi là “ngoại giao cây tre”, được coi là một phản ứng thực tế đối với những thách thức mà quốc gia này phải đối mặt trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Thuật ngữ “ngoại giao cây tre” được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong Hội nghị Ngoại giao năm 2016 và được nhắc lại tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ví chính sách đối ngoại của Việt Nam với cây tre - với rễ bền, thân chắc, cành mềm dẻo, linh hoạt. Chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam đã thành công trong việc duy trì mối quan hệ thực tế với các cường quốc trong khi vẫn đảm bảo các lợi ích quốc gia của mình.

Trong “ngoại giao cây tre”, gốc rễ vững chắc là những nguyên tắc chỉ đạo cốt lõi như lợi ích quốc gia, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Những nguyên tắc có nguồn gốc sâu xa trong tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là nền tảng cho đường lối đối ngoại của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales cho rằng, “ngoại giao cây tre” không chỉ là phản ứng trước sự

thay đổi quyền lực mà còn thúc đẩy văn hóa, bản sắc và quan hệ kinh tế của Việt Nam với các đối tác chiến lược và toàn diện. Nó được đặc trưng bởi sự độc lập, tích cực và kiên trì nguyên tắc không can thiệp, nhấn mạnh rằng Việt Nam đáng tin cậy trong việc đề cao các giá trị và nguyên tắc của mình ngay cả trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và luôn thay đổi.



Tổng thống Indônêxia Giôcô Uyđôđô và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại Phủ Tổng thống nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indônêxia, ngày 23/8/2017

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indônêxia đã có từ trước năm 1945. Cả hai nước không chỉ chia sẻ khó khăn và quyết tâm giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn hỗ trợ nhau cải thiện đời sống nhân dân. Từ khi chính thức thiết lập quan hệ song phương ngày

30/12/1955, hợp tác giữa Indônêxia và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh có mối quan hệ đặc biệt với Indônêxia. Người là bạn thân của Tổng thống đầu tiên của Indônêxia Xucácno. Indônêxia cũng là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Năm 2013, quan hệ Indônêxia - Việt Nam đã được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược. Chuyến thăm chính thức Indônêxia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8/2017 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indônêxia Giôcô Uydôđô vào tháng 9/2018 đã nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thông qua chính sách “ngoại giao cây tre” và dựa trên tiềm năng kinh tế của mình, Việt Nam cần linh hoạt, tự cường và tăng khả năng thích ứng để duy trì quyền tự chủ chiến lược, quan hệ đối tác tốt đẹp và quan hệ lành mạnh với tất cả các quốc gia. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ Việt Nam - Indônêxia dự kiến sẽ phát triển lên tầm cao hơn nữa trong những năm tới.

VEERAMALLA ANJIAH

Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu
Đông Nam Á (CSEAS), cựu biên tập viên cao cấp
báo *The Jakarta Post*, Indônêxia

NGOẠI GIAO VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG - KIÊN CƯỜNG VÀ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN



Có thể nói rằng, nền ngoại giao Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật giống với cây tre vững vàng trước gió. Đường lối đối ngoại này được định hướng bởi chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó tư tưởng là gốc rễ bám chặt giúp cây tre chuyển động tự do nhưng không bao giờ bị bật rễ khỏi mảnh đất nuôi dưỡng và duy trì sự sống của mình. Chính sách đối ngoại Việt Nam và việc thực hiện chính sách này có thể linh hoạt dựa theo các lý luận khác nhau và điều kiện quốc tế, tuy nhiên, nội dung tư tưởng và đường lối cách mạng kiên định của Đảng thì không bao giờ được đánh mất. Nghệ thuật của “ngoại giao cây tre” chính là sự linh hoạt khi đối mặt với những thách thức mới nhưng không bao giờ xa rời các nguyên tắc ngoại giao và tư tưởng quan trọng của Đảng. Ngoại giao “cây tre Việt Nam” vừa phù hợp với điều kiện hiện nay, vừa được củng cố bởi những hành động, đường lối đổi mới của Đảng và sự chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Vì vậy, trong quan hệ quốc tế, chủ thể làm công tác ngoại giao mà không tuân theo các nguyên tắc thì không thể tồn tại và không được coi trọng. Đây cũng là đặc trưng của



Ngài Chatsiri Sophonpanich, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường Đại học Thamaxat, Thái Lan trao bằng Tiến sĩ danh dự ngành Chính trị học cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 26/6/2013

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

ngoại giao Việt Nam. Ngoài ra, tre còn là loại cây tượng trưng cho đức tính cao thượng, dũng cảm và sức sống bền bỉ. Theo tôi, đây là hình ảnh phù hợp nhất để mô tả chính sách đối ngoại của Việt Nam.

ThS. A.A. SHIFMAN

Khoa Khoa học chính trị, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN TRONG VIỆC TẠO RA BẦU KHÔNG KHÍ HỮU NGHỊ VÀ CÙNG CÓ LỢI TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ



Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng to lớn đối với nhân dân Ấn Độ, cả trước và sau khi Ấn Độ giành được độc lập. Chúng tôi vô cùng ghi nhớ tình đoàn kết hữu nghị thân thiết giữa nhân dân hai nước, hai đảng trong quá trình đấu tranh giành tự do và xây dựng đất nước độc lập, cũng như tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam đang đấu tranh trong và sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những sự kiện này có một dấu ấn không thể xóa nhòa đối với cả hai quốc gia.

Chúng ta vô cùng nhớ đến nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính cách tinh táo, điềm tĩnh, cách tiếp cận truyền cảm của Người đối với nhân dân hai nước; Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh chống các thế lực thực dân, đế quốc và chỉ ra con đường xây dựng đất nước sau ngày giải phóng. Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự vận dụng cụ thể chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện Việt Nam là một tấm gương sáng cho chúng ta.

Ngày nay, nhân dân Việt Nam tin tưởng và hài lòng với Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Đồng chí đã đúng khi cho rằng giữa quan hệ đối nội và đối ngoại có mối quan hệ hữu cơ và biện chứng. Việt Nam mang bản sắc dân tộc, tinh thần tự cường, độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo kết hợp ngoại giao quốc tế với tinh thần độc lập

dân tộc. Việt Nam tiếp tục chính sách này khi kết hợp truyền thống hàng ngàn năm phong phú với các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo xây dựng một trường phái tư tưởng ngoại giao độc đáo trong thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng này bắt nguồn từ ý tưởng cây tre Việt Nam với bộ rễ chắc khỏe, thân vững và cành uyển chuyển, tượng trưng cho tâm hồn, tinh thần, khí phách của con người Việt Nam, đồng thời thể hiện cả sự linh hoạt và sự cứng rắn một cách uyển chuyển.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind với các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội trong lễ đón thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 20/11/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam đã thành công trong việc tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi và huy động được các nguồn lực bên ngoài để đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định quốc tế, trong đó có 15 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 3 FTA thế hệ mới với tiêu chuẩn rất cao và liên kết kinh tế sâu rộng với hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiện nay có quan hệ thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 600 tỉ đôla Mỹ, gấp khoảng 120 lần so với những năm đầu của “Tiến trình đổi mới”. Việt Nam đã thu hút hơn 400 tỉ đôla Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó giải ngân khoảng 250 tỉ đôla Mỹ... Người Việt Nam ở nước ngoài cũng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam đã tăng lên rất nhiều, đó là điều chúng tôi rất vui mừng.

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu có kế hoạch đưa đất nước tiến lên từ công cuộc Đổi mới thông qua một kế hoạch phát triển tương lai để hoàn thành các tầm nhìn đến năm 2025, 2030 cho đến tầm nhìn về 2045. Đây thực sự là một kế hoạch đổi mới vĩ đại của Việt Nam.

Chúng tôi chân thành hy vọng và mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển phía trước dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có trình độ và chân thành, kiên định với mục tiêu xây dựng một xã hội Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

PALLAB SENGUPTA
Bí thư Trung ương Đảng
Đảng Cộng sản Ấn Độ

ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH CỦA KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI



Tháng 8/1994, lần đầu tiên tôi thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản. Sau đó, tháng 4/1995, Chính phủ Nhật Bản đã mời Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai chuyến thăm lẫn nhau đó đã đặt dấu mốc có ý nghĩa đối với quan hệ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Abe Sindô
hợp báo chung tại thủ đô Tôkyô, Nhật Bản, ngày 15/9/2015*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam đã nỗ lực xây dựng đất nước trên cơ sở chính sách đổi mới và đạt được sự phát triển nổi bật. Có thể nói, sự đồng lòng nỗ lực xây dựng đất nước của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã góp phần đạt được sự phát triển như ngày nay.

Chúng ta nên ghi nhớ rằng, sự phát triển của Việt Nam không chỉ có đóng góp của quan hệ hợp tác hữu nghị chặt chẽ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam mà còn có sự tham gia mạnh mẽ của Việt Nam vì hòa bình của châu Á và thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp và xu thế toàn cầu hóa, đường lối “ngoại giao cây tre” vừa linh hoạt, vừa kiên trì do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đã lãnh đạo Việt Nam với những đặc tính vốn có của cây tre là “mềm mỏng” nhưng lại “mạnh mẽ”, “kiên quyết không lùi bước”.

Tư tưởng đó vừa vì hòa bình của Việt Nam, cũng vừa là đóng góp cho chung sống hòa bình với các nước châu Á và với các nước trên thế giới.

MURAYAMA TOMOICHI
Cựu Thủ tướng Nhật Bản

NGOẠI GIAO VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang trong thời kỳ có thay đổi mang tính lịch sử. Trong bối cảnh đó, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã duy trì sự ổn định chính trị trong nước, gia tăng vững chắc vai trò ảnh hưởng trong cộng đồng quốc tế.

Năm nay, Nhật Bản và Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại chặng đường vừa qua, mặc dù có những thăng trầm, song chúng ta có thể tự hào về bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước. Hai nước không chỉ ngày càng quan trọng đối với nhau trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế mà Việt Nam đã trở thành quốc gia đóng góp lớn nhất duy trì sự phát triển của Nhật Bản vốn đang khó khăn do vấn đề giảm dân số và thiếu hụt lực lượng lao động.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã chủ trì tiệc trà đối với Nhà vua và Hoàng hậu. Rất ấn tượng là trong tiệc trà, Nhà vua Nhật Bản và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng nhìn lại lịch sử của hai nước đã từng trải qua chiến tranh và trao đổi về “tâm quan trọng của hòa bình”.

Tất cả các Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam đều đến chào và trao đổi ý kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giao lưu giữa nghị sĩ Quốc hội hai nước cũng rất chặt chẽ,

tiêu biểu là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Trương Thị Mai, nguyên Chủ tịch Tô Huy Rứa với Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai, Cố vấn đặc biệt Liên minh Takebe.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong cuộc gặp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 17/9/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Nhật Bản có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia trên thế giới, song không có quốc gia nào có giao lưu cấp cao chặt chẽ như với Việt Nam.

Tôi rất mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Nhật - Việt để hai nước có thể hợp tác đối phó với các vấn đề cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

UMEDA KUNIO

Cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

ẤN TƯỢNG VỀ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TRONG NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM - NHẬT BẢN



Tháng 9/2015, nhờ sự hợp tác tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, “Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa” lần đầu tiên được tổ chức thành công, trở thành sự kiện lớn, thu hút 400.000 lượt người tham dự trong hai ngày tổ chức.

Điều quan trọng nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Lễ khai mạc Lễ hội. Đây là niềm vinh dự cao nhất đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Kanagawa. Trong chương trình, các em học sinh tỉnh Kanagawa đã cùng hợp xướng hát bài *Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng*. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vỗ tay theo nhịp bài hát, nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy lòng nhân ái và rất chăm chú lắng nghe. Đến giờ tôi vẫn không quên khuôn mặt rạng rỡ khi đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhờ có sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lễ hội được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành sự kiện thường niên vào mùa Thu hàng năm của tỉnh Kanagawa. Trụ sở chính quyền tỉnh và con phố chính Nihon Odori tràn ngập một “màu Việt Nam”.

Từ năm 2018, chúng tôi cũng tổ chức Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội. Hợp tác sôi động cũng được triển khai trên các lĩnh vực như du lịch, y tế - chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, kinh doanh cấp nước sạch, giáo dục... Hiện nay, xét về quốc tịch,

cộng đồng người Việt Nam và du học sinh người Việt Nam đang cư trú tại tỉnh Kanagawa là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại tỉnh, có vai trò ảnh hưởng ngày càng lớn.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Sự kiện Việt Nam với chủ đề “Vi một Việt Nam ở phía trước” tại tỉnh Kanagawa, ngày 18/9/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đến nay, tôi cũng có quan hệ thân tình “như anh em” với nhiều vị Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và thực sự cảm nhận rằng người Nhật Bản và người Việt Nam rất “hợp nhau”. Tôi tin tưởng rằng giao lưu được thúc đẩy ở cấp độ chính quyền địa phương hai nước như vậy sẽ làm cho quan hệ hai nước được “mở rộng, uyển chuyển và vững chắc”, thực sự là kết quả triển khai trên thực tiễn “ngoại giao cây tre”.

KUROIWA YUJI

Thống đốc Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

**VIỆT NAM LÀ MỘT QUỐC GIA NĂNG ĐỘNG,
SẼ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN TIỀM NĂNG
TĂNG TRƯỞNG DỒI DÀO**



Tôi cảm thấy vinh dự hơn bao giờ hết được đồng hành cùng Việt Nam khi mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam đang ở thời điểm mang ý nghĩa quan trọng này.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol
thăm Việt Nam, ngày 23/6/2023*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 31 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Thương mại giữa hai nước đã tăng lên đáng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng khoảng 161 lần, từ 500 triệu đôla Mỹ vào năm 1992, lên 80,7 tỉ đôla Mỹ vào năm 2021.

Cả hai quốc gia đã cùng nhau phát triển trở thành những nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế khu vực châu Á với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Giờ đây, sự giao lưu, hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, văn hóa, đồng thời nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ song phương cao nhất là “Đối tác chiến lược toàn diện”, trở thành mối quan hệ không thể tách rời. Đây là nhờ kết quả của sự lãnh đạo xuất sắc của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chính sách “ngoại giao cây tre” được coi là kết quả của chính sách đối ngoại tích cực và hội nhập của Việt Nam, vừa bám rễ trụ vững chắc, vừa thích ứng với môi trường luôn thay đổi một cách linh hoạt.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vào tháng 6/2023, lãnh đạo cấp cao hai nước chia sẻ về mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 150 tỉ đôla Mỹ vào năm 2030, đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ Quỹ hợp tác kinh tế đối ngoại quy mô 2 tỉ đôla Mỹ, hợp tác tài chính, phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu và ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Kim Jin Pyo sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/01/2023*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia năng động, sẽ tiếp tục phát triển dựa trên tiềm năng tăng trưởng dồi dào. Trong chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk Yeol, hai bên đã trao đổi cụ thể về phương án tăng cường giao lưu, trao đổi nhiều hơn giữa thế hệ trẻ hai nước cũng như bồi dưỡng và đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế đầy triển vọng trong tương lai.

LEE SHIN JAE

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

**TRIỂN VỌNG VỀ
QUAN HỆ HÀN QUỐC - VIỆT NAM
QUA CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG**



Ngày 23/6/2023, tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ vui mừng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vừa qua đã đặt nền móng cho những bước tiến xa hơn nữa trong phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Những kết quả đáng ngạc nhiên về sự thay đổi và phát triển về con số của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xuất phát từ nhiều sự tương đồng giữa văn hóa và lịch sử hai nước.

Trong ngoại giao, khi chủ nghĩa quốc gia ngày càng trở nên rõ nét, lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu, thì những quyết định của các nhà lãnh đạo sẽ trực tiếp dẫn đến lợi ích. Chính sách “ngoại giao cây tre” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra có ý nghĩa to lớn trong tình hình quốc tế phức tạp, khó lường hiện nay.

Cây tre là loài cây thích hợp nhất để tượng trưng cho Việt Nam và Hàn Quốc bởi hai quốc gia có điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thông qua mối quan hệ bổ sung, tương hỗ lẫn nhau, qua đó tạo ra cộng hưởng, không

bị lung lay bởi các chính sách và ảnh hưởng một chiều của các nước lớn.

Hàn Quốc và Việt Nam đã tuyên bố quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022 và hai bên đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể qua chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Thật không dễ để diễn tả mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong một câu từ bởi mối quan hệ giữa hai nước rất sâu sắc và đa dạng. Thời gian gần đây, cụm từ “quan hệ thông gia” đã xuất hiện nhiều để miêu tả quan hệ hai nước. Từ góc độ chính sách “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, chúng ta có thể kỳ vọng vào 100 năm quan hệ tươi sáng trong quan hệ hai nước thời gian tới. Điều này không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao, mà còn áp dụng cho tất cả các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, chính sách ngoại giao vừa bền bỉ, vừa mềm dẻo như cây tre của Việt Nam sẽ vượt ra khỏi phạm vi quan hệ hai nước và đóng góp vào sự phát triển của văn hóa thế giới với tư cách là một thành viên của cộng đồng quốc tế.

KWON SUNG THAEK

Đại diện Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt

NGOẠI GIAO VIỆT NAM CUNG CẤP MÔ HÌNH TỐT HƠN CHO CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI



Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã ngày càng có ảnh hưởng và uy tín trong lĩnh vực ngoại giao quốc tế. “Ngoại giao cây tre” là cách tiếp cận ngoại giao độc đáo của Việt Nam, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới nổi lên trên cục diện địa chính trị thường gặp phải xung đột, Việt Nam đã có được hòa bình và thịnh vượng chưa từng có. Bất kỳ ai quan tâm đến sự chung sống hòa bình đều cần phải nghiên cứu “ngoại giao cây tre” để học được những bài học quan trọng.

“Ngoại giao cây tre” được phát triển từ những kinh nghiệm độc đáo của truyền thống lịch sử Việt Nam lâu đời, kết hợp với những bài học từ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, được vận dụng một cách sáng tạo dựa trên điều kiện đặc thù của bối cảnh địa chính trị ngày nay. Cây tre được coi là biểu tượng của sự linh hoạt, bền vững và sức mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng thường xuyên sử dụng hình tượng cây tre để tượng trưng cho những đức tính này ở con người Việt Nam.

Tiếp nối những nguyên tắc này, cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam thể hiện sự độc lập và sức mạnh một cách quyết liệt, nhưng đồng thời linh hoạt, tìm cách duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các quốc gia và dân tộc. Có rất nhiều ví dụ thực tế minh chứng cho điều này trong thập kỷ qua hoặc lâu hơn.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí John Bachtell,
Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ thăm Việt Nam, ngày 01/4/2016*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Thật không may, trên khắp nơi thế giới đang chứng kiến sự gia tăng bạo lực và chiến tranh. “Ngoại giao cây tre” của Việt Nam cung cấp mô hình tốt hơn cho các quốc gia trên thế giới, một mô hình vừa không gây ra tổn hại đến sức mạnh và nguyên tắc của ngoại giao, vừa có tính linh hoạt và tiếp tục theo đuổi hòa bình. Các nhà ngoại giao và những cường quốc trên thế giới phải học hỏi cách tiếp cận độc đáo của Việt Nam để có được nhiều bài học có thể áp dụng cho các tình huống cụ thể để có thể có một tương lai hòa bình hơn.

AMIAD HOROWITZ

Ủy viên Ban Quốc tế, Ủy viên Ban Hòa bình
và Đoàn kết Đảng Cộng sản Mỹ

TRIẾT LÝ ĐỐI NGOẠI SÂU SẮC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đó, Việt Nam thực hiện đường lối mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng gọi là “ngoại giao cây tre”. Ông cho rằng, chính sách đối ngoại của Việt Nam phải có “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển... thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân”. Điều đó cho thấy chủ nghĩa quốc tế của Việt Nam bắt nguồn từ nhân dân, vừa vững vàng về nguyên tắc, vừa linh hoạt và sáng tạo về chiến lược và sách lược.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trích dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tự lực, tự cường phải gắn với đoàn kết, hợp tác quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; coi trọng xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia hòa bình với tất cả các quốc gia và dân tộc khác, không có căn cứ quân sự trên lãnh

thổ quốc gia khác, không can thiệp đối với quốc gia khác, và cũng không cho phép bất kỳ nước nào khác đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Các hoạt động tương tác của Việt Nam với các quốc gia khác dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam ưu tiên trên hết là đoàn kết, độc lập, hữu nghị và tương trợ lẫn nhau.

Đường lối này phù hợp với chính sách “bốn không” lâu năm của Việt Nam, vốn được nêu rõ trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019: “Việt Nam sẽ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào; không đứng về phía nước này để chống lại nước khác; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước thứ ba; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Không chỉ có vậy, đường lối này cũng phù hợp với truyền thống lâu đời của chủ nghĩa quốc tế vô sản và tinh thần đoàn kết của Việt Nam. Trong đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc độc lập, chủ quyền, tự quyết, tự cường và thống nhất với cam kết vì hòa bình, công lý và đoàn kết.

Trong lịch sử cũng như hiện tại, Việt Nam luôn sát cánh cùng các phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có phong trào đấu tranh giành tự do của những người da đen ở Mỹ, cũng như phong trào đấu tranh của các tầng lớp lao động trên thế giới.

Chính sách đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm của đất nước trong việc duy trì độc lập, chủ quyền và quốc phòng, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, bền vững và công bằng. Như đồng chí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm vào việc giữ vững hoà bình, hợp tác phát triển và tiến bộ trên thế giới”.

MERLE RATNER

Nhà đồng sáng lập và điều phối tổ chức
Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm đối với
nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAORRC)

VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC VÀ NGƯỜI BẠN LÂU DÀI CỦA ÔXTRÂYLIA



“**N**goại giao cây tre” của Việt Nam là dấu ấn thể hiện sự gắn kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đối với người Ôxtrâylia, các đặc điểm của cách tiếp cận này - một nền tảng lý tưởng vững chắc với khả năng thích ứng với thế giới như nó vốn có - rất quen thuộc. Chính sách đối ngoại của Ôxtrâylia cũng có đặc điểm tương tự về mục đích, nguyên tắc và tính thực dụng. Chính phủ Ôxtrâylia đã giao cho một cơ quan chuyên biệt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các lợi ích - dự đoán tương lai và vạch ra lộ trình thông qua đó. Đó là lý do tại sao Chính phủ Ôxtrâylia coi việc tăng cường hợp tác với Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh khu vực ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, mối quan hệ đối tác giữa Ôxtrâylia và Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng. Hai nước chia sẻ cam kết về một khu vực hoạt động theo quy tắc, tiêu chuẩn và nguyên tắc, nơi các nước lớn hơn không thể quyết định số phận của các nước nhỏ hơn; nơi mỗi quốc gia có thể theo đuổi khát vọng của riêng mình, sự thịnh vượng của chính mình. Thông báo về ý định chung của hai nước nhằm nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện phản ánh mức độ tin cậy và tham vọng chiến lược cao trong mối quan hệ và sẽ đưa Ôxtrâylia vào nhóm đối tác thân thiết nhất của Việt Nam.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Ôxtrâylia Peter Cosgrove
thăm Việt Nam, ngày 24/5/2018*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ôxtrâylia tự hào là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN và cam kết hợp tác với ASEAN để thực hiện Tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ôxtrâylia tôn trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN, xuất phát từ sự tin tưởng của Ôxtrâylia vào cách ứng xử đối ngoại của Việt Nam - đó là biết cách làm việc với các nước láng giềng và đối tác thân cận để hình thành một khu vực ổn định, tạo điều kiện cho sự thịnh vượng và an ninh của tất cả mọi người.

Ôxtrâylia đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại Tiểu vùng Mêkông, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ về các vấn đề nước xuyên biên giới, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Ôxtrâyliã cũng ủng hộ và đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở Biển Đông, đặc biệt là vai trò của luật pháp quốc tế với Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS). Một trật tự dựa trên luật pháp sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia theo các quy tắc và tiêu chí công bằng, bình đẳng, nơi mỗi quốc gia được bảo đảm chủ quyền của mình.

Ôxtrâyliã và Việt Nam đã đi một chặng đường dài trong hơn 50 năm qua. Kỷ nguyên hợp tác mới được minh họa bằng sự hợp tác sâu sắc trên tất cả các trụ cột trong mối quan hệ của hai nước. Tình bạn giữa Ôxtrâyliã và Việt Nam rất quan trọng để giải quyết những thách thức phức tạp mà hai nước phải đối mặt ngày nay và trong 50 năm tới.

PETER COSGROVE
Cựu Toàn quyền Ôxtrâyliã

“NGOẠI GIAO CÂY TRE” ĐÃ ĐƯỢC VIỆT NAM ÁP DỤNG THÀNH CÔNG TRONG THỰC TIỄN



Hài hòa nền kinh tế mở với giữ vững chủ quyền và độc lập trước mọi cường quốc, Việt Nam đã trở thành một nhân tố dám nghĩ, dám làm trên trường khu vực và quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa đa phương. Bằng chứng là việc thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia, ký kết quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đối tác toàn diện với 30 quốc gia và hợp tác kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức và diễn đàn quốc tế quan trọng, Việt Nam trở thành một nền tảng ngoại giao quan trọng thông qua đảm nhận nhiều trọng trách trong những năm gần đây như là chủ nhà của APEC 2017, Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

“Ngoại giao cây tre” đã được Việt Nam áp dụng thành công liên tiếp từ giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và tái thiết đất nước cho đến giai đoạn hiện nay, như vậy, tư tưởng của Hồ Chí Minh về “ngoại giao cây tre” đã được triển khai và khẳng định trong thực tiễn.

Đảng Cộng sản Pháp đã luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng tôi đã luôn đoàn kết và hỗ trợ nhân

dân Việt Nam trong nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách: các chuyến tàu vì Việt Nam, những tấm gương của Henri Martin, hay Raymonde Dien, những hỗ trợ trong quá trình đàm phán Hiệp định Pari, các chiến dịch hỗ trợ, đoàn kết sau khi Việt Nam thống nhất...



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Pierre Laurent,
Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp thăm và làm việc tại Việt Nam,
ngày 27/10/2015*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Dựa trên sức mạnh của lịch sử được chia sẻ giữa những người cộng sản Pháp và nhân dân Việt Nam, chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được - là thước đo của con đường mà nhân dân Việt Nam đã vượt qua từ những năm tháng đau thương của chiến tranh.

Các hợp tác và trao đổi lý luận thường xuyên giữa hai Đảng chúng ta cần được thúc đẩy hơn nữa để hiểu hơn các thách thức chiến lược của thế giới và vạch ra con đường phát triển. Sự hợp tác này có thể là hình mẫu và là cơ sở để lời kêu gọi các đảng tiến bộ cùng chia sẻ các giá trị với chúng ta nhằm xác định con đường của một chiến lược vừa vững chắc, vừa mềm mỏng, góp phần tạo ra một tương lai mới cho thế giới.

TAYLAN COSKUN

Ủy viên Ban Thường vụ

Đảng Cộng sản Pháp - Phụ trách nguồn lực



HÌNH ẢNH CÂY TRE VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM



C chính sách quốc tế của Việt Nam càng trở nên thú vị hơn trong bối cảnh hiện nay bởi liên quan đến một quốc gia với những nét đặc sắc độc đáo trong khu vực, bên cạnh mối liên hệ đặc biệt với Pháp do lịch sử tạo dựng. Đặc sắc bởi chính lịch sử của quốc gia và dân tộc đã hun đúc nên bản sắc độc đáo. Đặc sắc bởi vị trí của Đông Nam Á tựa lưng vào lục địa, mặt hướng ra biển trong một khu vực địa chiến lược và ngày nay đang là “ngã tư” của sự phát triển kinh tế thế giới. Chúng tôi quan tâm theo dõi sát chính sách mà Việt Nam gọi là ngoại giao tích cực để đối mặt với sự phức tạp đó được triển khai trên cơ sở những nguyên tắc nào, vì những mục tiêu gì, với tầm nhìn ra sao để “nhất quán” với chính sách cải cách của công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã gọi chiến lược ngoại giao của Việt Nam là “ngoại giao cây tre”.

Ở phương Tây, cây tre được biết đến chủ yếu về tính chất dẻo dai. Tính chất dẻo dai này là một sức mạnh, với một thân cây vững chắc và rễ bám sâu. Sử dụng hình ảnh này để đánh giá tổng quát, chúng ta càng thấy cách ví von này phù hợp với năng lực phát triển đất nước, gắn liền với chính sách mở cửa “đón gió biển”. “Ngoại giao cây tre” chính là yếu tố then chốt giải quyết các thách thức của quá trình cải mở này.

Hình ảnh cây tre giúp hiểu rõ hơn về sức mạnh không chỉ để kháng cự mà còn để chủ động trong một môi trường bất ổn và khó lường như chúng ta đang trải qua. Sự kết hợp khéo léo giữa kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt/mềm dẻo trong triển khai và đàm phán đã định hình cho một khuôn khổ hài hòa, cởi mở nhằm thu được mọi lợi ích có thể có và vẫn kiểm soát được các lựa chọn phát triển đã được đặt ra. Theo hướng này, với các đặc điểm của Việt Nam phù hợp với điều kiện trong nước và hội nhập quốc tế, “ngoại giao cây tre” đáng được quan tâm và chú ý.

DANIEL CIRERA

Chuyên gia về các vấn đề quốc tế và châu Âu,
Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Gabriel Péri, Pháp

VIỆT NAM VỚI CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CÂN BẰNG VÀ BỀN VỮNG, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA



Mối quan hệ của Italia với Việt Nam - kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023 - có nguồn gốc rất xa xưa và đã được củng cố theo thời gian ở cấp độ văn hóa, khoa học và kinh tế, theo tinh thần của “ngoại giao cây tre” cởi mở, đối thoại. Chính trong xu hướng này và theo truyền thống chính sách đối ngoại lâu đời, Việt Nam đã có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Italia và với tất cả các quốc gia mà không bao giờ bước vào bất kỳ phạm vi ảnh hưởng nào của nước ngoài. Nói cách khác, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu theo đuổi lợi ích quốc gia thông qua quan hệ “cân bằng” và bình đẳng với các cường quốc, không phụ thuộc vào bất kỳ nước nào.

Năm 2013, khi đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến Quirinale trong bữa trưa cấp nhà nước mà tôi có vinh dự được dự, Tổng thống Gioócgiô Napôlitanô đã phát biểu:

“Cuộc gặp ngày hôm nay đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta. Thưa Tổng Bí thư và các thành viên của Phái đoàn Việt Nam, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 40 năm, sự hợp tác giữa Rôm và Hà Nội ngày càng được tăng cường. Đồng thời, tầm quan trọng của Việt Nam ở châu Á - Thái Bình Dương đã tăng lên đáng kể, khiến Việt Nam trở thành một trong những khu vực kinh tế sôi động và hấp dẫn nhất trên thế giới hiện nay. Tôi

nhiệt liệt chúc mừng các bạn về mức độ phát triển cao mà đất nước các bạn đã đạt được và hoan nghênh vai trò chính trị mà đất nước này đã có. Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất ở Đông Nam Á và toàn châu Á, là một trong những quốc gia đang góp phần thực sự vào việc chuyển dịch trọng tâm của đời sống quốc tế và sự phát triển của thế giới hướng tới Thái Bình Dương và hướng tới châu Á; một trong những quốc gia đang đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển toàn cầu của nền kinh tế. Ngay trong giai đoạn khủng hoảng chưa thể vượt qua hết sức phức tạp này, nền kinh tế Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng với tốc độ rất nhanh; ngày nay sự phát triển này đang ổn định trên cơ sở cân bằng và bền vững” (...).



Tổng thống Italia Gioórgiô Napòlitanô đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Rôma trong chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Italia, ngày 21/01/2013

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi nâng ly chúc mừng với Tổng thống Napôlitanô, đã tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Italia và tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược vừa được ký kết:

“Mặc dù rất xa cách về địa lý nhưng Việt Nam và Italia đã có quan hệ giao lưu và hiểu biết lẫn nhau từ lâu. Các thế hệ người Việt vẫn còn lưu giữ hình ảnh con tàu Australe, con tàu hữu nghị rời cảng Genoa năm 1973 chở lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm do nhân dân Italia quyên góp đối với nhân dân Việt Nam trong những năm khó khăn của chiến tranh. Đây đã trở thành biểu tượng cao quý của tình đoàn kết, của tình hữu nghị mà chúng ta luôn gìn giữ và tôn trọng” (...).

Việt Nam và Italia chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ có ý nghĩa là điểm đến, mà còn là sự khởi đầu cho một chân trời mới trong quan hệ hai nước, hướng tới sự phát triển sâu rộng hơn, lợi ích hơn, ổn định lâu dài và bền vững hơn. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, Việt Nam và Italia có thể trở thành hai quốc gia bổ sung cho nhau trong hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, vì sự thịnh vượng của mọi người, vì hòa bình, ổn định và phát triển của châu Á, châu Âu và thế giới”.

SANDRA SCAGLIOTTI

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino, Italia

Chủ tịch Trung tâm Việt Nam học, thành viên

Ủy ban Khoa học Hội đồng Kinh tế và Văn hóa châu Á

CHÍNH SÁCH “NGOẠI GIAO CÂY TRE” ĐÃ TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CHO VIỆT NAM TRÊN NHIỀU PHƯƠNG DIỆN



Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “ngoại giao cây tre” của Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, cho phép Việt Nam giữ vị trí ngang hàng với các cường quốc quan trọng nhất của thế kỷ chúng ta theo các nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Bằng cách này, Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và toàn cầu đa dạng, giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam trong mắt các chính phủ và nhân dân các nước khác.

Việc áp dụng “ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam cân bằng quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có lợi ích lớn ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã công bố *Sách trắng quốc phòng*, trong đó có “4 không”, là những lần ranh đỏ mà Việt Nam kiên quyết không vượt qua trong chính sách đối ngoại và quan hệ với các cường quốc: không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ Việt Nam làm căn cứ quân sự, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Bên cạnh những thành công trong quan hệ song phương, công tác đối ngoại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng, cũng đạt được nhiều kết quả to lớn trong quan hệ đa phương. Thực tế, Việt Nam đã khẳng định mình là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong tất cả các tổ chức, cơ chế đa phương mà Việt Nam tham gia như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và các dự án hợp tác trong khu vực Mêkông. Rõ ràng là “ngoại giao cây tre” dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường sức mạnh cho Việt Nam trên nhiều phương diện, bất chấp một môi trường quốc tế đầy khủng hoảng và bất ổn.

STEFANO BONILauri,

Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni, Italia

GIULIO CHINAPPI,

Quản lý châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni, Italia

ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI



Đảng Cộng sản Irắc bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc định hướng, xây dựng và phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam, củng cố quan hệ với phong trào cộng sản thế giới, trong đó có quan hệ với Đảng Cộng sản Irắc.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho hòa bình thế giới, đề cao quyền của các dân tộc, ủng hộ đấu tranh giải phóng dân tộc và xã hội, vì hòa bình, tự do, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18 vào năm 2016, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, khẳng định vị thế và thành tựu đáng ngưỡng mộ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Cuba, đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược với 30 quốc gia, tham gia tích cực vào các thể chế kinh tế đa phương và khu vực, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế.

Đảng Cộng sản Irắc trước sau như một ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao, mong muốn học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện chính sách đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Irắc tái khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam và Irắc còn nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và văn hóa.

GIAÍT PHAMI
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Irắc

BẢO VỆ BẢN SẮC DÂN TỘC VÀ CÂN BẰNG HÀI HÒA CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI - NÉT CHỦ ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã xác định đúng tầm quan trọng của đối ngoại với tư cách là động lực phát triển của đất nước, dân tộc. Điều này càng đúng trong thời kỳ rạn nứt kinh tế toàn cầu này.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được ghi nhận vì đã thúc đẩy tư tưởng “ngoại giao cây tre” vừa vững chãi, vừa linh hoạt trước áp lực. Tư tưởng “ngoại giao cây tre” có ý nghĩa to lớn đối với các quốc gia nhỏ đang phát triển như Xri Lanca, hiện đang đấu tranh để tạo ra một con đường phát triển quốc gia có chủ quyền trong bối cảnh một thế giới ngày càng phân cực và rạn nứt. Các quốc gia nhỏ phải hành động một cách thực tế theo luật pháp quốc tế, đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế toàn cầu và có được vốn, công nghệ và giải pháp cần thiết để phát triển quốc gia hơn nữa.

Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam với tư cách là một nước xã hội chủ nghĩa thực sự đang tồn tại, đã tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng Việt Nam vượt qua thách thức và trở ngại. Những nhà lãnh đạo cộng sản tận tụy như đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã giúp phát triển một cách tiếp cận độ dao về đối ngoại của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc bảo

vệ bản sắc dân tộc, đồng thời cân bằng hài hòa các mối quan hệ đối ngoại nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Sampath Prasanna Walpita Gamage, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lanca tại Việt Nam đến trình Quốc thư tại Phủ Chủ tịch, ngày 16/10/2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đảng Cộng sản Xri Lanca mong muốn tiếp tục và làm sâu sắc hơn mối quan hệ anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam. Những đóng góp về chính trị và trí tuệ của những người cộng sản Việt Nam như đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là nguồn cảm hứng vô giá cho những người cộng sản trên toàn thế giới.

ĐẢNG CỘNG SẢN XRI LANCA

“NGOẠI GIAO CÂY TRE”
THỂ HIỆN TÂM HỒN, TINH THẦN, SỨC MẠNH
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM



Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng một trường phái ngoại giao mang nét độc đáo trong thời đại Hồ Chí Minh, có đặc điểm của cây tre Việt Nam, với rễ khỏe, thân cây chắc chắn và cành cây linh hoạt, thể hiện tâm hồn, tinh thần và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đó là: mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dân Braxin chúng tôi theo dõi bằng sự quan tâm sâu sắc và tinh thần cởi mở những kinh nghiệm của Đảng kết nghĩa chúng tôi ở Việt Nam, và chúng tôi cam kết làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác đã được chính thức thiết lập vào ngày 08/5/1969 và mỗi năm được đặt ở cấp độ cao hơn.

Tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa các dân tộc trên toàn thế giới muôn năm!

LUCIANA SANTOS

Chủ tịch Đảng Cộng sản Braxin, Bộ trưởng Bộ Khoa học,
Công nghệ và Đổi mới của Chính phủ Braxin

TINH THẦN TRONG SÁNG VÀ MINH BẠCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử đã ghi dấu ấn trên con đường của thế giới. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân và những người lãnh đạo của họ đã trở thành tấm gương cho các dân tộc tin vào quyền tự quyết và nhu cầu được tự chủ. Có ai không biết và kính yêu Bác Hồ Chí Minh. Sao mà không thể mến phục trước trí tuệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với lòng ngưỡng mộ đó, tôi đã đến đất nước này để được gặp và tiếp xúc với một nhân vật vĩ đại khác trong lịch sử - đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Khi trình Quốc thư ủy nhiệm làm Đại sứ nước Cộng hòa Bôliva Venêxuêla tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhận thấy rằng trước mặt tôi là một nhà thông thái và một hình mẫu. Tất cả những nguồn năng lượng đẹp đẽ, trong sáng và minh bạch từ đồng chí cũng tương tự như những điều tôi đã cảm nhận nhiều lần trước từ Tổng Tư lệnh Hugo Chávez Frías của chúng tôi.

Giáo sư, Tiến sĩ chính trị học Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị gia lâu năm trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia xây dựng quá trình đổi mới được triển khai vào giữa những năm 1980, với tư cách là một trong những nhà tư tưởng chính và hiện nay, trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn duy trì vai trò trong nền chính trị Việt Nam.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp bà Tatiana Josefina Pugh Moreno, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bôlivi Vênêxuêla tại Việt Nam đến trình Quốc thư, ngày 27/02/2020

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Từ Vênêxuêla, chúng ta cùng chung khát vọng tương lai đó với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, với những người bạn đồng hành và với những người học trò của đồng chí, cùng có sự đồng lòng trong niềm tin, tư tưởng, công cuộc chống tham nhũng và tìm kiếm không ngừng một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc. Chiến thắng của Việt Nam là chiến thắng của các dân tộc tự do và có chủ quyền.

Chúng ta nhất định thắng!

TATIANA PUGH MORENO
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vênêxuêla

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG PHÁI “NGOẠI GIAO CÂY TRE” TRONG 90 NĂM QUA



Đối với người Việt Nam, cây tre tượng trưng cho những đức tính tốt của con người: chăm chỉ, ham học hỏi, đoàn kết và dễ thích nghi. Chiến lược đối ngoại mới của Việt Nam cũng dựa trên những truyền thống và phẩm chất đạo đức nổi bật 90 năm trước trong thời đại Hồ Chí Minh và đặt nền móng cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Trường phái này luôn dựa trên các mục tiêu độc lập dân tộc, khoan dung và hữu nghị. Ngoại giao nên được sử dụng để ngăn chặn xung đột và ngoại giao phải phù hợp với điều kiện thế giới để Việt Nam có thể hòa vào dòng chảy của thời đại.

Theo trường phái “cây tre Việt Nam”, các giá trị văn hóa truyền thống và hành vi ngoại giao Việt Nam được áp dụng bên cạnh những triết lý tiến bộ và phổ quát của nhân loại để tìm kiếm những điểm chung. Đồng thời, ngọn cờ nhân ái, khoan dung, trung thực và hợp pháp được giương cao trong quan hệ quốc tế của Việt Nam nhằm thu hút sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Cũng như cây tre Việt Nam, chiến lược đối ngoại mới của Việt Nam có rễ bền, thân chắc, cành lá uyển chuyển. Ban đầu, đường lối đối ngoại mới này nhìn nhận mối quan hệ hữu cơ, biện chứng và qua lại giữa đối nội và đối ngoại. Độc lập, tự chủ, bảo đảm tối đa lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn là nguyên tắc bất biến, xuyên suốt trong mọi hành động.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Ali Akbar Nazari, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam đến trình Quốc thư, ngày 22/01/2021

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Những quan điểm và chính sách này được thực hiện, ngoài việc mang lại sự nhất quán trong triển khai chính sách đối ngoại, còn truyền cảm hứng cho mọi người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu trên thế giới trở thành những đại sứ của đất nước mình trên bình diện quốc tế trong việc thúc đẩy thịnh vượng quốc gia. Chắc chắn, quan điểm này hứa hẹn sẽ tạo một tương lai tươi sáng cho Việt Nam, cũng như sẽ mang lại lợi ích cho khu vực ASEAN và các bạn bè, đối tác của Việt Nam.

ABED AKBARI
Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách
đối ngoại Têhêran, Iran

LỊCH SỬ HÀO HÙNG VÀ TƯƠI SÁNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



Đảng Cộng sản Libăng ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh, hy sinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam là rất ấn tượng, nâng cao phúc lợi cho người dân một cách ổn định và nhanh chóng, các quyền cơ bản của người dân được bảo đảm. Việt Nam chính là một tấm gương cho thế giới noi theo.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất tích cực trong quan hệ đối ngoại, đã tổ chức Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và Công nhân; nhận được sự tôn trọng và ủng hộ của các đảng cộng sản, cánh tả, tiến bộ và dân chủ trên thế giới. Chúng tôi ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sự tham gia của mình trong các cuộc đấu tranh quốc tế nhằm thúc đẩy đoàn kết, tiến bộ, chủ nghĩa xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Chúng tôi mong muốn duy trì hành động chung với Đảng Cộng sản Việt Nam và tất cả các lực lượng cộng sản, cánh tả cùng chí hướng trên toàn cầu.

Chúng tôi đánh giá cao đường lối đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhằm phát triển một thế giới tiến bộ, trái ngược với các xu hướng

chính trị dân tộc chủ nghĩa, sắc tộc, tôn giáo và chủ nghĩa biệt lập trên thế giới.

Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, hai đảng chúng ta sẽ có nhiều hoạt động hợp tác song phương hiệu quả hơn. Một lần nữa, xin chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam về những thành tựu to lớn trong thời gian qua.

ÔMA ĐÍP

Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách đối ngoại
Đảng Cộng sản Libăng

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC GIỮA ĐẢNG LIÊN MINH LẬP HIẾN (VƯƠNG QUỐC MARỐC) VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



Dưới sự lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện năng lực vượt trội và tầm nhìn chiến lược trong lãnh đạo đất nước Việt Nam ứng phó hiệu quả với bối cảnh quốc tế phức tạp. Những thành tựu đạt được trong công tác đối ngoại thời gian qua góp phần quan trọng nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, là minh chứng cho cam kết trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích cho đất nước, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy ổn định, hợp tác và đoàn kết khu vực. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam cho sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Việt Nam luôn kiên cường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, đem lại hạnh phúc cho người dân.

Chúng tôi ngưỡng mộ sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính điều đó đã giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế vượt bậc, giữ vững ổn định xã hội và mang lại hạnh phúc cho người dân. Đặc biệt, cam

kết trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ quyền của người lao động và bảo đảm công bằng xã hội là nguồn cảm hứng cho các đảng chính trị tiến bộ trên toàn thế giới.

Chúng tôi tin rằng, việc tăng cường hợp tác giữa Đảng Liên minh lập hiến và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy các mục tiêu chung của thời đại cũng như thúc đẩy hòa bình, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

MÔHAMÉT GIÔĐA

Tổng Thư ký Đảng Liên minh lập hiến

Vương quốc Maroc

ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM ĐÃ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI



Dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế; đã có nhiều sáng kiến mang tính đột phá trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân. Kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh mẽ; công tác xóa đói, giảm nghèo là điểm sáng, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (UN MDG).

Về đối ngoại, Việt Nam đã đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới. Chúng tôi đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải của Việt Nam khi tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Chấn Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào tháng 02/2019. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, tham gia tích cực tại các diễn đàn quốc tế và là một “đồng minh” của châu Phi trong nhiều vấn đề, cùng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước đang và kém phát triển nhất trong cuộc chiến chống đói nghèo.

Trên cơ sở thực tiễn của hai bên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng hiện nay là thời điểm thích hợp để Việt Nam và châu Phi tăng cường hợp tác kinh tế, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), công nghệ thông tin - truyền thông. Tôi cho rằng, trong hợp tác với châu Phi, Việt Nam có thể lựa chọn cách tiếp cận thông qua Liên minh châu Phi hoặc các cộng đồng kinh tế khu vực châu Phi. Khuôn khổ hợp tác hai bên có thể là một “Diễn đàn chung” hướng tới tất cả các bên liên quan bao gồm cả chính phủ và khu vực tư nhân.

ÁPĐUNRAMA ÔMA KINANA

Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania

ẤN TƯỢNG VIỆT NAM



Trong bốn thập kỷ vừa qua, tôi đã có cơ hội đến thăm Việt Nam ba lần, cứ sau khoảng 20 năm một lần.

Tôi nhớ rõ trong chuyến thăm đầu tiên, chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước bản lĩnh hay phẩm chất chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như cây tre, mạnh mẽ về gốc rễ và nguyên tắc, nhưng cũng linh hoạt trong các sáng kiến và hành động của mình. Mạnh mẽ trong chiến lược và linh hoạt trong chiến thuật.

Năm 2002, tôi có cơ hội đến Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Việt Nam đã thực sự “đổi mới” đối với tôi và tất cả những ai đến Việt Nam vào thời gian đó. Một sự đổi mới trong quan niệm của chúng ta, một sự đổi mới với hy vọng rằng chủ nghĩa xã hội thích nghi với thực tế của mỗi quốc gia vẫn là một sự thay thế khả thi và cần thiết.

Vào dịp đó, chúng tôi đã có cơ hội quý báu được đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp đón. Đồng chí đã giải thích chi tiết cho chúng tôi những thay đổi về khái niệm và thực tiễn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thúc đẩy. Cuối cùng, đồng chí đã nói với chúng tôi một điều rất quan trọng: “Đừng lo lắng, các đồng chí cũng sẽ tiến lên”.

Năm 2023, trong dịp tới Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Pari, tôi đã được tận mắt chứng kiến sự thành công của các chính sách, thấy chất lượng cuộc sống ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể như thế nào. Chúng tôi đánh giá cao một Việt Nam không ngừng tiến bộ, với các thành

phổ hiện đại, nhưng vẫn luôn duy trì nhận thức và trân trọng các ký ức lịch sử.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp bà Raymông Điêng tại Tòa thị chính Choisy Le Roi nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 26/3/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đối với tôi, những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam và hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang lại cho tôi những kinh nghiệm và kiến thức mới, giúp củng cố kho tàng lý luận và tư tưởng của chúng ta, cũng như sự lạc quan mới trong cuộc đấu tranh mà chúng ta đang tiến hành ngày hôm nay vì một thế giới hòa bình, công bằng, đa cực, nơi quyền của các dân tộc và đặc biệt là quyền của phụ nữ và trẻ em gái được tôn trọng đầy đủ. Cảm ơn sự đấu tranh và đóng góp của các bạn cho hòa bình trên thế giới.

LORENA PEÑA MENDOZA

Chủ tịch Thế giới của
Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế

KHÂM PHỤC CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI KHÔN KHÉO, UYÊN CHUYỂN CỦA VIỆT NAM



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn dắt Việt Nam theo đuổi một chính sách đối ngoại rất đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản chất “cây tre Việt Nam”, dựa trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, mềm dẻo, khôn khéo, nhưng cũng rất quyết liệt khi cần thiết. Chính sự khôn ngoan trong chính sách đối ngoại này đã giúp cho Việt Nam luôn giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, hòa bình và không can thiệp, nhưng vẫn luôn cởi mở và linh hoạt để cải thiện các mối quan hệ quốc tế và tham gia vào mọi lĩnh vực quốc tế. Sự mở rộng quan hệ ngoại giao này đã góp phần giúp Việt Nam tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình rộng rãi của quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, cũng như công cuộc gìn giữ hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hội Luật gia dân chủ quốc tế trong nhiều năm qua luôn theo dõi các diễn biến trên Biển Đông, đồng thời tham gia đóng góp tiếng nói bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực. Chúng tôi khâm phục các chính sách đối ngoại khôn khéo, uyển chuyển của Việt Nam mà người đứng đầu hoạch định là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính sách đối ngoại kiên định của Việt Nam cũng đã giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong giải quyết vấn đề biên giới, hoàn thành cơ bản việc phân định biên giới trên bộ với các nước láng giềng.

Hội Luật gia dân chủ quốc tế tin tưởng rằng, giữa bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu biến động phức tạp, nên “ngoại giao cây tre” của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giúp khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp Việt Nam luôn có môi trường hoà bình, ổn định, vững chắc để phát triển nhanh và mạnh trong khu vực và trên thế giới.

EDRE OLALIA

Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế

II

SỰ ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM

ĐÔI DÒNG VỀ NGƯỜI LÍNH XƯỞNG NGOẠI GIAO “CÂY TRE VIỆT NAM”



Chiều 30 Tết năm 2007, tôi nhận được cuộc điện thoại của Thư ký Chủ tịch Quốc hội: “9 giờ sáng mồng Một Tết, anh Trọng sẽ đến thăm và chúc Tết gia đình đấy nhé”.

Tôi nói ngay: “Vui quá, nhưng tôi đề nghị anh báo cáo và thu xếp để anh Trọng dành thời gian này cho người khác hoặc cho việc khác. Tôi biết anh Trọng không có nhiều thời gian. Đó là lòng thành của tôi mà”. Đồng chí Thư ký nói: “Anh là người Tết này được anh Trọng đến thăm đấy. Đây là sự quan tâm và ưu tiên của anh Trọng cho công tác đối ngoại”.

Năm 2007 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, anh Trọng được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội. Năm ấy, tôi cũng được nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Nhiều năm làm việc ở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, tôi có nhiều dịp được làm việc với anh Trọng trong công tác đối ngoại. Ấy là từ khi anh làm Tổng Biên tập Tạp chí

Cộng sản hay khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong nhiều hoạt động đối ngoại, nhất là khi đón các đoàn quốc tế vào nghiên cứu kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi thường kiến nghị mời anh Trọng hội đàm, thông báo tình hình và kinh nghiệm của Việt Nam với bạn. Những nội dung thông báo, trao đổi, đối thoại của anh được bạn bè quốc tế đánh giá cao bởi tính khái quát sâu sắc, khúc chiết và dễ hiểu. Khách thú vị vì sự uyên bác, tinh tế toát lên từ phong cách giản dị, mộc mạc của anh. Anh nhắc chúng tôi trong mỗi hoạt động đối ngoại cần thấm sâu và vận dụng sáng tạo bản sắc ngoại giao Hồ Chí Minh. Chúng ta thuận lợi vì đã có kim chỉ nam, nhưng cũng khó khăn nếu mình dễ dãi, giáo điều, đường mòn, lối cũ.

Anh Trọng rất quan tâm đến việc nghiên cứu, tổng kết, kế thừa phát huy thành tựu và kinh nghiệm của các khóa trước, phát huy ưu thế của đối ngoại Quốc hội. Những kết quả đó vừa mang tính ngoại giao nhà nước, vừa mang tính đối ngoại nhân dân, hai vai nhíp ngành trong tổng thể ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Theo chỉ đạo của anh, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã nhanh chóng xây dựng định hướng chương trình đối ngoại toàn khóa của Quốc hội, xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm, kế hoạch 6 tháng, chuẩn bị kỹ nội dung các hoạt động đối ngoại lớn. Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã chủ động phối hợp tốt với các ngành, nhất là với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, xây dựng chương trình chung tổng thể, phân vai rõ ràng, thông tin kịp thời, phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn, nhất là tổ chức các hội nghị quốc tế, các chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo

Đảng và Nhà nước, tránh song hành, chồng chéo. Tính chuyên nghiệp của bộ máy cũng như chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng được nâng lên.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng kiều bào thăm Đền Ngọc Sơn, Hà Nội, năm 2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của anh, ngoài nhiệm vụ thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ đất nước, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, đối ngoại Quốc hội cần đi sâu hơn nữa phục vụ các mặt công tác của Quốc hội; nhất là công tác lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam; tăng cường công tác giám sát, nhất

là giám sát việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, tránh ký nhiều mà thực hiện ít, thực hiện thiếu hiệu quả.

Anh Trọng rất quan tâm đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong các chuyến đi công tác, một trong các hoạt động đầu tiên của anh là gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Anh lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con, quan tâm chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo, xây dựng địa vị pháp lý của người Việt, chấp hành tốt luật pháp và hòa nhập vào cuộc sống của nước sở tại. Những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc của anh với bà con để lại những ấn tượng sâu đậm về một nhà lãnh đạo minh triết mà giản dị, tự nhiên. Trước thái độ điềm đạm, thân tình, người được làm việc với anh cảm thấy được khuyến khích, tự tin hơn.

Ở anh Trọng, người đề xuất bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, tôi cảm nhận sâu sắc đây không phải là sáng kiến bột phát, ngẫu hứng, mà được đúc kết từ một quá trình tôi luyện lâu dài cả lý luận và thực tiễn, đậm tình quê hương đất nước, con người Việt Nam. Tôi thấy người giống cây tre hơn cả - vẻ đẹp của cây tre Việt Nam mộc mạc, không sơn phết - là anh Trọng.

NGUYỄN VĂN SON

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương,
nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội,
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

NHỮNG NĂM THÁNG QUÝ GIÁ - NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN VỚI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Tôi làm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 12 năm thì có tới 10 năm được sự chỉ đạo trực tiếp và được chuẩn bị, phục vụ các hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với tôi, đó là vinh dự lớn, là môi trường, là cơ hội để tôi được học hỏi, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời đó là những năm tháng quý giá và những kỷ niệm không quên đối với Tổng Bí thư.

Trước mỗi hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư luôn yêu cầu chúng tôi đến báo cáo chi tiết và chỉ đạo chuẩn bị rất sâu sắc và cụ thể. Với mỗi chuyến thăm, với mỗi một quốc gia sắp đến, Tổng Bí thư luôn nghiên cứu kỹ và có những chỉ đạo phù hợp, sát thực với bối cảnh, thời điểm và mục đích hợp tác, vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa có mục tiêu cụ thể. Mỗi lần như vậy, nhân lên trong tôi sự cảm phục, kính trọng và cầu thị học hỏi ở Tổng Bí thư về phẩm chất lãnh đạo, tầm nhìn, suy nghĩ sâu sắc, luôn biết mình, biết người, làm chủ tình thế.

Tôi muốn nhắc lại chuyến đi thăm Hoa Kỳ năm 2015 để làm ví dụ. Đó là chuyến thăm lịch sử. Hoa Kỳ trong tiền lệ chưa bao giờ đón người đứng đầu một đảng cộng sản cầm quyền, hơn thế nữa là người đứng đầu Việt Nam tới thăm. Với tầm cao chiến lược, Tổng Bí thư đã chỉ đạo chúng tôi chuẩn bị với yêu cầu “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, rất chiến lược, rất khái quát,

rất nhân văn. Hoa Kỳ đã đón tiếp Tổng Bí thư rất trọng thị, bàn thảo hợp tác rất cởi mở, bình đẳng, thân thiện. Cuộc hội đàm của Tổng Bí thư với Tổng thống Barác Obama diễn ra tới 95 phút, gấp đôi thời gian dự kiến, không khí hội đàm rất bình đẳng, cởi mở, thân thiện và thiết thực; tiệc chiêu đãi trọng thị, rất đông quan khách và đặc biệt có bài phát biểu “Lấy Kiều” của Phó Tổng thống Giô Baidơn. Một chuyến thăm lịch sử mở ra một tầm nhìn mới, một giai đoạn mới trong quan hệ với Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ngày 07/7/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Xin nói tiếp rằng, ấn tượng mạnh mẽ trong tôi còn ở phong cách ngoại giao của Tổng Bí thư. Trong các chuyến thăm nước

ngoài hay tiếp khách quốc tế, Tổng Bí thư không quá chú ý đến trang phục, bài trí mà có thể nói là rất giản dị, khiêm nhường, lễ tân ứng xử với khách quốc tế luôn rất chân thành, cởi mở, thân thiện với nụ cười đôn hậu, cái bắt tay nồng ấm, lúc trao đổi với khách luôn khúc chiết, chặt chẽ, dí dỏm, tác phong khoan thai, phong nhã. Các nguyên thủ quốc gia và bạn bè quốc tế luôn ấn tượng mạnh bởi phong cách ngoại giao và trao đổi sâu sắc của Tổng Bí thư, tôi nhớ mãi lần đến thăm nước Anh, trời rất lạnh, lại có mưa bụi tuyết, khi làm lễ đón Tổng Bí thư đứng cùng lãnh đạo bạn, cả hai đều không đội mũ, lúc đó sức khỏe của Tổng Bí thư không thật tốt, đồng chí lễ tân ta vội mang chiếc mũ lông chạy ra bọc định đội cho Tổng Bí thư, Tổng Bí thư khoát tay ra hiệu không nên. Tất cả chúng tôi nhìn nhau và đều hiểu Tổng Bí thư của chúng ta là thế đấy, luôn hiểu và tôn trọng bạn bè quốc tế.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2015, theo lời mời, Tổng Bí thư đến thăm nhà riêng của cựu Tổng thống Bill Clinton. Lúc đó chỉ có ba người, tôi đi tháp tùng, đồng chí Vụ trưởng Tây Âu - Bắc Mỹ làm phiên dịch. Hai nhà lãnh đạo - hai mái đầu bạc trắng ngồi đàm đạo rất giản dị, rất đời thường, nói chuyện đại sự mà nhẹ nhàng, dí dỏm. Cuối buổi tiếp, Tổng Bí thư hỏi cựu Tổng thống: “Kỳ này bà nhà có trúng không?” (khi đó bà Hillary Clinton đang ứng cử Tổng thống). Câu hỏi, từ dùng, cách hỏi rất thân mật, rất chân thật, rất Việt Nam làm Tổng thống Mỹ rất cảm động và ông đã chân thành chia sẻ với Tổng Bí thư. Tôi nhớ mãi giây phút ấy, hình ảnh ấy.

Mỗi chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư đều có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, tôi và các đồng chí trong đoàn ai cũng cảm phục tinh thần làm việc, sức làm việc, phong cách

làm việc của Tổng Bí thư. Những chuyến bay xa, bay đêm khi hầu hết mọi người ngủ thì nơi ghế ngồi của Tổng Bí thư vẫn sáng đèn, Tổng Bí thư đang xem lại các nội dung hội đàm, hội kiến, các phát biểu... Mỗi khi báo cáo, làm việc với Tổng Bí thư, tôi học hỏi được nhiều về tính cẩn trọng, chi tiết, chặt chẽ trong văn bản cũng như trong chỉ đạo trực tiếp. Trước mỗi hoạt động đối ngoại, Tổng Bí thư đều gọi chúng tôi sang báo cáo, hỏi tỉ mỉ, kỹ lưỡng về đối tác, đặt ra những tình huống đối ngoại, tài liệu chuẩn bị được Tổng Bí thư sửa rất kỹ càng, thấu đáo. Tôi nhớ khi nói chuyện tại Đại học Quốc gia Lào, Tổng Bí thư đã nhắc đến truyền thuyết “Quả bầu mẹ” về nguồn gốc chung của hai dân tộc; nhắc đến chuyện “Làng trên, xóm dưới” của hai người anh em đã tạo sức truyền cảm mạnh mẽ... Tôi mãi không quên sự xúc động, niềm tự hào trên khuôn mặt, nụ cười của các bạn Lào tại Đại học Quốc gia Lào khi nghe Tổng Bí thư nói chuyện. Hay như khi nói chuyện tại Trường Đảng Cuba Nicô Lôpét, Tổng Bí thư không nói lý luận chính trị thuần túy mà phân tích thế giới hiện tại để nêu bật ưu việt của chủ nghĩa xã hội, nói câu chuyện ở Việt Nam chân thực để bạn tham khảo. Với tầm cao lý luận và thực tế sinh động, bài nói chuyện của Tổng Bí thư tại trường Đảng Cuba đã tạo tiếng vang lớn ở Cuba, ở toàn Mỹ Latinh, tạo ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp rất to lớn và quan trọng vào thành tựu đối ngoại của Việt Nam là mở rộng cục diện đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tạo dựng được môi trường quốc tế thuận lợi và thu hút được nguồn ngoại lực; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; vị thế và uy tín quốc tế được nâng cao. Những

thành tựu quan trọng ấy đã được thể hiện trong phát biểu của Tổng Bí thư: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”¹.

Lý luận và thực tiễn hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư là biểu hiện sinh động của “ngoại giao cây tre”, một trường phái ngoại giao đặc sắc của thời đại Hồ Chí Minh, thấm đượm tâm hồn, khí phách Việt Nam với triết lý “Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, là biết cương, biết nhu, biết tiến, biết thoái, là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên quyết, kiên cường nhưng mềm dẻo, khôn khéo. Kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt, sáng tạo về phương pháp,... Tôi thiết nghĩ rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc thấm nhuần triết lý và thực hành hiệu quả trường phái “ngoại giao cây tre” là vô cùng quan trọng của nền ngoại giao nước nhà.

HOÀNG BÌNH QUÂN

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng,
nguyên Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.25 (B.T).*

PHONG CÁCH NGOẠI GIAO NHÂN VĂN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Trong quá trình công tác của mình, tôi có một số lần được vinh dự tham gia phục vụ các hoạt động đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là trong thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Năm 2015, có hai sự kiện lớn Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc được tham gia nhiều vào công tác tổ chức, phục vụ là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimun (tháng 5/2015) và chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và trụ sở Liên hợp quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 7/2015). Hai sự kiện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi về phong cách ngoại giao rất nhân văn của đồng chí Tổng Bí thư.

Trước hết, sự thể hiện rất tinh tế, chân thành, tin cậy, tình nghĩa, gây dựng được quan hệ cá nhân thân thiết đối với các chính khách quốc tế, được bạn bè quốc tế rất kính trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngài Ban Kimun đến Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối của ông trên cương vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đón tiếp ông hết sức thân tình, còn đùa vui rất dí dỏm về sự tương đồng của hai chức danh Tổng Bí thư và Tổng Thư ký. Tổng Bí thư đã khẳng định mạnh mẽ sự ủng hộ của Việt Nam đối với Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương,

cũng như cam kết của Việt Nam đối với nỗ lực của Liên hợp quốc xây dựng Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững và việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Khi Ngài Tổng thư ký ra về, Tổng Bí thư đã tiễn ra tận xe ô tô.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimun tại Trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Niu Óc, Hoa Kỳ, ngày 10/7/2015

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - cũng là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm trụ sở Liên hợp quốc tại Niu Óc, mặc dù việc thu xếp chương trình hết sức khó khăn do lịch làm việc, công du nước ngoài của Ngài Tổng Thư ký Liên hợp quốc rất dày đặc và toàn bộ hoạt động của Tổng Bí thư tại Niu Óc chỉ gói gọn trong vòng chưa đầy 48 tiếng,

nhưng cơ quan Liên hợp quốc đã rất tích cực thu xếp chuyến thăm và dành cho đồng chí Tổng Bí thư nghi lễ đón tiếp cao nhất đối với nguyên thủ quốc gia. Ngài Ban Kimun đã đích thân ra tận nơi xe ô tô đỗ để đón chào Tổng Bí thư.

Thứ hai, tình cảm thủy chung với bạn bè. Tổng Bí thư đã dành tình cảm đặc biệt cho những người bạn Mỹ đã kề vai sát cánh với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi đặt chân tới Niu Oóc, các cuộc tiếp xúc đầu tiên của Tổng Bí thư là với lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ và đại diện của các tổ chức hòa bình, cánh tả. Trong không khí thắm tình đoàn kết, Tổng Bí thư đã cảm ơn sự ủng hộ mà những người bạn và nhân dân Mỹ đã dành cho Việt Nam, thông tin về Việt Nam và những phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Mặc dù thời gian chuyến thăm rất eo hẹp, Tổng Bí thư đã không ngại đường xa, dành thời gian đến thăm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton - người đã quyết định bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Hai vị lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ rất thân tình.

Thứ ba, phong cách gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư và sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tại cuộc gặp xúc động và ấm áp với gần 300 đại biểu cộng đồng người Việt sống tại khu vực Bắc Mỹ, Tổng Bí thư đã ân cần bắt tay, thăm hỏi và dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến của bà con. Cuộc gặp đã kéo dài hơn dự kiến, chúng tôi lo Tổng Bí thư mệt vì đã có quá nhiều hoạt động liên tục trong ngày, gần như không nghỉ ngơi, song Tổng Bí thư lại nói: “Còn bà con nào có ý kiến thì xin cứ phát biểu”. Bà con rất phấn khởi

được chia sẻ những suy nghĩ tâm huyết với Tổng Bí thư, được Tổng Bí thư trực tiếp thông tin về tình hình đất nước và nhất là kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Mỹ, lan toả lòng tự hào về vị thế của đất nước, niềm tin vào con đường phát triển và tương lai của Việt Nam.

Phong cách ngoại giao mang đậm cốt cách văn hoá dân tộc Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, đã làm sâu sắc thêm tình cảm quý trọng, ngưỡng mộ và sự tin cậy của bạn bè quốc tế đối với Đảng ta và đất nước ta, là một trong những nhân tố làm nên sức mạnh của ngoại giao Việt Nam.

NGUYỄN PHƯƠNG NGÀ
Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

PHONG CÁCH GIẢN DỊ, GẦN GŨI, CHÂN TÌNH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG TÌNH HỮU NGHỊ VÀ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM - LÀO



Tôi đã có dịp được trực tiếp đón và tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Lào tháng 02/2019. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được đồng chí là vị lãnh đạo hết sức gần gũi, thân tình và cởi mở.

Một cử chỉ khiến tôi không bao giờ quên, đó là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào do Việt Nam xây tặng, năng rất gay gắt, do vậy cán bộ tháp tùng mang ô tời, tuy nhiên đồng chí đã từ chối, đồng thời chỉ tay về phía đội ngũ công nhân đang làm nhiệm vụ tại công trường và nói: “Mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt, nhưng các anh em vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ của mình, chẳng nghĩa lý gì tôi lại dùng ô”. Cử chỉ tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng mạnh đối với cá nhân tôi và các quan chức nước bạn về phong cách giản dị, tình yêu thương và sự tinh tế của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta.

Thời gian đó, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Lào có dấu hiệu chững lại; một số dự án đầu tư của Việt Nam sang Lào chậm triển khai, có dự án kéo dài. Sau khi nghe ý kiến của bạn, đồng chí đã chỉ đạo ngay các cơ quan Chính phủ phải tập trung cùng với bạn phối hợp thúc đẩy, khắc phục. Nhờ sự

chỉ đạo đó cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đến nay đầu tư của Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ ba tại Lào, kim ngạch thương mại song phương tăng hằng năm và vượt mục tiêu hai nước đề ra, một số vướng mắc tại các dự án hợp tác chiến lược hai nước đã từng bước được tháo gỡ và hoàn thành như dự án cầu cảng Vũng Áng 1, 2, 3, sân bay Nongkhang... Hay như đối với dự án Nhà Quốc hội mới của Lào do gặp một số vướng mắc nên khi đến thăm công trình, đồng chí đã chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải quyết để đảm bảo tiến độ, kịp bàn giao cho bạn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng vào đầu năm 2021; đồng thời căn dặn đơn vị thi công phải tập trung làm việc hết sức mình với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, xứng tầm là công trình biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới. Dự án được hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoonglun Xixulít tại lễ khánh thành đã đánh giá dự án Nhà Quốc hội Lào đạt bốn cái nhất, đó là: “hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất”.

Trong suốt thời gian chuyển thăm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Lào, những cái bắt tay, ôm hôn siết chặt, những cuộc trao đổi sâu rộng và thường quá thời gian lẽ tân giữa những nhà lãnh đạo Lào thể hiện một tình cảm đặc biệt, thân thiết như trong một gia đình mà những người đồng chí Lào dành cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Sau chuyến thăm, khi gặp tôi, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao bạn chia sẻ hết sức tâm đắc, xúc động với những ý kiến chỉ nghĩa chí tình để vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Các bạn Lào coi điều này thể hiện tình cảm đặc

biệt của mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các đại biểu đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào, tại Viêng Chăn, ngày 24/02/2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Sự thật là thế! Phong cách giản dị, tình cảm gần gũi, chân tình và trước hết là sự quan tâm sâu sắc, chí tình, chí nghĩa của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với đất nước và nhân dân Lào anh em, tình cảm đã in sâu trong trái tim của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân Lào từ Trung ương đến các địa phương. Đây là một yếu tố tinh thần vô cùng quý báu và cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị vĩ đại và quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào hôm nay và mãi về sau.

NGUYỄN BÁ HÙNG
Đại sứ Việt Nam tại Lào

**ẤN TƯỢNG SÂU SẮC
VỀ PHONG CÁCH NGOẠI GIAO
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
QUA CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC**



Trong cuộc đời làm công tác ngoại giao của mình, có lẽ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10/2022 là một trong những hoạt động ngoại giao để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất, trong đó có sức hút đặc biệt từ phong cách và tư tưởng ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hiếm khi Trung Quốc đón nhà lãnh đạo một quốc gia với nhiều nghi lễ và tình cảm đặc biệt như vậy. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến nay, trong cùng một hoạt động đón tiếp nguyên thủ nước ngoài, toàn thể 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng xuất hiện tại buổi chiêu đãi chính thức; cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc) treo cờ một chính đảng - Đảng Cộng sản Việt Nam, bên cạnh cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc đón chính thức trong thời gian Trung Quốc vẫn đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống đại

dịch Covid-19. Đây cũng là lần đầu tiên sau ba năm, Trung Quốc tổ chức bắn đại bác tại Quảng trường Thiên An Môn và phá lệ khi bắn 21 loạt đại bác chào mừng ngay cả khi Lễ đón diễn ra trong nhà. Điều này thể hiện sự trân trọng vô cùng đặc biệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Trung Quốc rất thân thiết và vượt trên các khuôn khổ ngoại giao thông thường trong quan hệ quốc tế.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 07/4/2015

Trong các hoạt động tiếp xúc cấp cao, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ cả Việt Nam - Trung Quốc đều bị cuốn hút bởi phong thái ngoại giao điềm đạm, cách nói chuyện sâu sắc nhưng vô cùng gần gũi, giản dị, luận điểm kiên định, khí chất mạnh mẽ nhưng hết sức uyển chuyển, linh hoạt với tầm nhìn sâu rộng và kiến thức uyên bác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đã tạo ra bầu không khí tràn đầy hữu nghị giữa những người đồng chí, anh em; đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng cảm nhận và tâm sự: “Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng, nói càng nhiều, càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết”. Cách nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo được sức hút và sự lôi cuốn đặc biệt, đó là bởi Tổng Bí thư luôn “biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt”, một phong cách rất gần gũi, kế thừa phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Huân chương cao quý nhất mà Trung Quốc chỉ trao tặng cho các nhà lãnh đạo các nước có đóng góp đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa Trung Quốc với nước ngoài, đã cho thấy tầm vóc lớn lao, sức hút mạnh mẽ và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói riêng cũng như đối với sự nghiệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nói chung. Dù vậy, trong phát biểu đáp từ tại Lễ trao Huân chương Hữu nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ khiêm nhường: “Tôi

chỉ là hạt cát trong bãi biển nhân dân Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trao tặng huân chương cao quý này không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân tôi mà còn thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”. Có thể thấy, những triết lý sâu xa trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn khiêm nhường và giản dị. Chính những triết lý và tư tưởng sâu sắc cùng nghệ thuật ngoại giao vô cùng cuốn hút đã tạo nên một phong cách ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư, uyển chuyển, linh hoạt nhưng đầy bản lĩnh, kiên định, mang đậm tính triết lý và thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

PHẠM SAO MAI

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc

**KỶ NIỆM VỀ TIỆC TRÀ
GIỮA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
VÀ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TẬP CẬN BÌNH
TẠI KHU DI TÍCH NHÀ SÀN BÁC HỒ**



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 25, từ ngày 10 đến ngày 13/11/2017. Đây là chuyến thăm nước ngoài và tham dự hội nghị đa phương cấp cao đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung, góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị APEC năm 2017.

Hết sức trân trọng những tình cảm và sự quan tâm, coi trọng của đồng chí Tập Cận Bình đối với Việt Nam và quan hệ Việt - Trung; đồng thời cũng đặc biệt coi trọng chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã quyết định tổ chức tiệc trà, mời đồng chí Tập Cận Bình và giao cho Ban Đối ngoại Trung ương đề xuất phương án tổ chức.

Sau khi trao đổi, thống nhất trên nhiều phương án, Ban Đối ngoại Trung ương đã báo cáo và được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận phương án tổ chức tiệc trà

để mời đồng chí Tập Cận Bình ngay tại Nhà sàn Bác Hồ - di tích lịch sử quan trọng, gắn bó với cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm sâu sắc, sự trân trọng của các nhà lãnh đạo Việt Nam đối với lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình. Mặt khác, Khu Di tích Nhà sàn có không gian rộng, phong cảnh đẹp, yên tĩnh, nên hai Tổng Bí thư vừa có thể đi dạo, tham quan, văn cảnh, vừa ngồi thưởng trà, nói chuyện thân mật.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi bộ trên đường Xoài để đến Nhà sàn Bác Hồ, ngày 13/11/2017

Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam

Sáng 13/11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò là “hướng dẫn viên” giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về giàn hoa giấy - nơi Hồ Chủ tịch thường xem báo, đọc sách, làm việc hoặc đón tiếp thân mật nhiều đoàn khách quốc

tế; về đường xoài - nơi Bác Hồ thường tập thể dục, tập thái cực quyền với các võ sư của Trung Quốc. Tại ao cá Bác Hồ, hai Tổng Bí thư cùng vồ tay gỏi cá lên và cho cá ăn. Khi thăm Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về nơi ở, nơi làm việc của Bác.

Sau đó, hai Tổng Bí thư đi vào tầng 1, Nhà sàn - nơi Bác Hồ thường làm việc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời đồng chí Tập Cận Bình cùng ngồi để thưởng trà.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Khu di tích Nhà sàn Bác Hồ, ngày 13/11/2017

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trong tiệc trà hôm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thưởng thức trà mộc, trà sen và cà phê Việt Nam cùng với bánh ngọt và mứt sen theo lễ nghi của người Việt Nam. Trong không khí vui vẻ, thân tình, hữu nghị, hai đồng chí đã cùng ôn lại

kỷ niệm Tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 01/2017). Hai đồng chí Tổng Bí thư cho rằng, trong sự tương đồng về văn hóa, hai nước đều có văn hóa thưởng trà, mỗi nước có sắc thái, nét độc đáo riêng, thể hiện sự phong phú, đa dạng.

Hai Tổng Bí thư cũng nhìn lại những bước phát triển lớn trong quan hệ hai Đảng, hai nước Việt - Trung; bày tỏ vui mừng về những thành tựu tích cực đã đạt được, trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao; trao đổi về các biện pháp lớn tăng cường quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; nhất trí cùng nỗ lực tăng cường giao lưu, làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Qua chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tôi cảm nhận sâu sắc đó chính là những tình cảm đặc biệt và sự quan tâm, coi trọng của hai Tổng Bí thư về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc, là tình cảm đồng chí, anh em giữa hai Tổng Bí thư và đặc biệt là tình cảm, sự kính trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đối với Bác Hồ. Đó là một trong những yếu tố rất quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên một tầm cao mới.

NGUYỄN VĂN DŨNG

Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương

KỶ NIỆM ĐẶC BIỆT
TRONG CHUYẾN THĂM CUBA
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Cuba năm 2018 để lại nhiều bất ngờ, thú vị. Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm bắt đầu từ cuộc trao đổi riêng¹ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raun Caxtôrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Đồng chí Raun Caxtôrô với phong cách luôn hài hước, dí dỏm, rất thân tình hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đồng chí Raun Caxtôrô: *Theo chương trình, sáng mai đồng chí sẽ bay đi thăm thành phố Xantiagô và viếng đồng chí Phiden?*

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: *Vâng, sáng mai tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ bay đi Xantiagô để viếng lãnh tụ Phiden.*

Đồng chí Raun Caxtôrô (dí dỏm): *Liệu đồng chí có mời tôi đi cùng chuyên cơ tới Xantiagô không?*

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngỡ ngàng): *Tôi rất vui nếu được đồng chí cùng đi.*

1. Sau lễ đón chính thức và hội đàm, các thành viên ra trước phòng khánh tiết dự chiêu đãi.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raun Caxtôrô viếng mộ đồng chí Phiđen Caxtôrô, ngày 30/3/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Cuộc nói chuyện ngắn giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước hết sức chân thành khiến chúng tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị cho một chuyến chuyên cơ “vô tiền khoáng hậu”, vượt qua những nguyên tắc ngoại giao thông thường. Sáng hôm sau, đến phòng chờ sân bay, đồng chí Raun Caxtôrô đã đợi sẵn, mời Tổng Bí thư uống cà phê và sau đó, hai đồng chí Lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước cùng bước lên chuyên cơ của Vietnam Airlines. Những hình ảnh sau đó cũng như nội dung trao đổi của hai đồng chí lãnh đạo đã được báo chí hai nước đưa tin rộng rãi và đậm nét.

Các đồng chí lãnh đạo Cuba hết sức bất ngờ trước quyết định tháp tùng, đặc biệt là bay cùng chuyên cơ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của đồng chí Raun; các ý kiến đều cho rằng quyết định này là chưa có tiền lệ trong ngoại giao, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, tình cảm đặc biệt, phản ánh mối quan hệ đặc biệt, chỉ có thể là quan hệ Việt Nam - Cuba.

Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khu vực Mỹ Latinh đã dùng những từ khá đặc biệt để diễn tả như “hai lãnh tụ cộng sản không rời nhau nửa bước”; “hai lãnh tụ có mái đầu bạc tiếp tục làm tươi mới quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam”. Phong cách bình dị, gần gũi, thân tình của Tổng Bí thư, việc Tổng Bí thư tiếp xúc trực tiếp, ân cần thăm hỏi các cháu thiếu nhi... đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với nhân dân Cuba.

Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Xantiago, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cuba, Đồng chí Raun Caxtô rô đã đợi sẵn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng khánh tiết và tại căn phòng này, câu chuyện giữa hai đồng chí lãnh đạo lại như mới được bắt đầu. Đồng chí Raun đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... và tất cả các câu hỏi, một lần nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp ân cần, thấu đáo. Khi gần tới giờ chuyển bay cất cánh, câu chuyện giữa hai đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước mới buộc phải tạm kết thúc. Đồng chí Raun Caxtô rô lưu luyến nắm tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước ra cầu thang máy bay...

VŨ TRUNG MỸ
Đại sứ Việt Nam
tại Cộng hòa Bôlivi Vênêxuêla

CẢM NHẬN VỀ SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VỚI NGOẠI GIAO VIỆT NAM



Tôi có vinh dự được trực tiếp phục vụ một số hoạt động đối ngoại của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cả trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư. Mỗi lần trực tiếp báo cáo đồng chí, tôi đều thấy toát lên ở đồng chí một phong cách lãnh đạo rất chân thành, giản dị, khiêm tốn, song cũng rất cẩn trọng, kỹ lưỡng và thấu đáo. Thường sau khi nghe cán bộ cấp dưới báo cáo, đồng chí hỏi rất nhiều điều cả về nội dung công việc cũng như đặc điểm, sở thích, phong cách cá nhân của đối tác. Khi tiếp khách, đồng chí rất linh hoạt, chủ động tạo không khí cởi mở, thân thiện. Đặc biệt, đồng chí không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm mà xử lý bằng sự tinh tế, hóm hỉnh, hay bằng những câu thơ, những tích cổ bao hàm ý nghĩa sâu sắc, phù hợp với hoàn cảnh, làm người đối thoại vừa được thuyết phục, vừa thấy thoải mái.

Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Hoa Kỳ, tôi được gặp Tổng Bí thư. Đồng chí đã rất ân cần căn dặn nhiều về nhận thức và tư duy chiến lược, giúp tôi vững vàng và tự tin hơn khi đảm nhiệm trọng trách này. Vừa qua, tôi lại có vinh dự tham gia quá trình thu xếp và chuẩn bị cho cuộc điện đàm cấp

cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Giô Baidôn. Bất ngờ rất thú vị đối với tôi và các cán bộ cùng tham gia phục vụ cuộc điện đàm này là thời gian trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo rất dài, tới hơn 50 phút so với khoảng 15 - 20 phút của một cuộc điện đàm thông thường. Tác phong ngoại giao tôn trọng, chân thành đã tạo dựng quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Nhiều quan chức cấp cao phía Hoa Kỳ trực tiếp tham gia phục vụ Tổng thống Giô Baidôn tại cuộc điện đàm đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ rất ấn tượng, cảm kích với Tổng Bí thư và cho rằng, không khí cuộc điện đàm rất chân thành, thẳng thắn và thoải mái với những câu thăm hỏi thân tình như giữa những người bạn. Không lâu sau cuộc điện đàm này, Tổng thống Giô Baidôn đã gửi thư chính thức mời Tổng Bí thư thăm Hoa Kỳ với nội dung rất tình cảm, thực chất, thể hiện rõ sự coi trọng đối với Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua những lần được phục vụ Tổng Bí thư trong các hoạt động đối ngoại, tôi càng thấm thía rằng quan hệ giữa quốc gia với quốc gia trước hết cũng được thể hiện rõ bởi quan hệ giữa con người với con người. Phong cách ngoại giao “cây tre Việt Nam” mà Tổng Bí thư thể hiện cho thấy lợi ích giữa các quốc gia có những lĩnh vực trùng hợp, có lĩnh vực khác biệt, nhưng nếu có cách tiếp cận chân thành, hài hòa, hiểu biết, thì điểm đồng được nhân lên, còn khác biệt dẫu chưa được giải quyết thì cũng phần nào giảm bớt. Cách nói nhẹ nhàng, chân tình, điềm tĩnh, không đao to búa lớn, luôn tôn trọng đối tác, biết đặt mình vào vị trí của đối tác, rất biết mình, biết người của Tổng Bí thư được các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, đánh giá rất cao.



Toàn cảnh buổi điện đàm trực tuyến cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Giô Baidơ, Hà Nội, ngày 29/3/2023

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đối với các cán bộ làm công tác đối ngoại, trong đó có tôi, những chỉ đạo, căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là kim chỉ nam, là hành trang mang theo suốt cuộc đời ngoại giao, để chúng tôi góp một phần nhỏ bé của mình vào xây dựng trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”, phục vụ đắc lực cho các lợi ích hòa bình, an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

NGUYỄN QUỐC DŨNG
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ

NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỚI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Trong cuộc đời ngoại giao của mình cho tới nay, tôi có may mắn và vinh dự hai lần đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước sở tại, nơi tôi là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Việt Nam, đó là chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh năm 2013 và chuyến thăm tới Vương quốc Campuchia năm 2019. Trước đó, tháng 7/2017, tôi cũng được vinh dự tháp tùng Tổng Bí thư thăm chính thức Campuchia.

Cả ba chuyến thăm đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Vương quốc Campuchia lên một tầm cao mới.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Thủ tướng Đavít Camơrôn chia sẻ với Hoàng gia Anh và Ngoại giao Đoàn về cuộc gặp và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi hết sức kinh ngạc và ấn tượng khi thấy giữa tôi - lãnh đạo một nước tư bản chủ nghĩa, đứng đầu một đảng bảo thủ lâu đời của châu Âu và lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại có thể tìm thấy và chia sẻ được nhiều điểm chung đến thế cả về mặt các giá trị lẫn những mối quan tâm và lợi ích then chốt”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, kể từ phút đầu tiên ông đặt chân tới Luân Đôn chiều tối muộn ngày 21/01/2013. Đó là một ngày mùa đông khá lạnh. Tổng Bí thư vừa qua một chặng công tác khá

dài và trong thời tiết cũng không kém khắc nghiệt của mùa đông châu Âu sau khi thăm Bỉ, Liên minh châu Âu, Vaticăng và Italia với chương trình hoạt động cực kỳ bận rộn và căng thẳng. Khi máy bay hạ cánh, cán bộ tháp tùng cho tôi biết, Tổng Bí thư có lẽ bị cảm lạnh và khá mệt, vì vậy đề nghị tôi thay đổi chương trình, không mời ông tới gặp bà con Việt kiều tại trụ sở Đại sứ quán như dự kiến, mà cử các thành viên chính thức thay mặt gặp, còn tôi thì tháp tùng Tổng Bí thư thẳng từ sân bay về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ba ngày cũng rất kín chương trình ở Vương quốc Anh.



Thủ tướng David Camơrôn đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà số 10 phố Downing nhân Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Luân Đôn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, ngày 22/01/2013

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xămđéc Têchô Hunsen trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, ngày 26/02/2019

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Khi tới gần khách sạn, đột nhiên Tổng Bí thư bảo tôi: “Anh em có báo cáo là hôm nay hơi muộn, trời lại trở lạnh, Sứ quán cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống sưởi không tốt, sợ anh có thể bị lạnh nếu vào gặp bà con, ảnh hưởng chương trình chính thức ba hôm tới. Tuy vậy, từ nãy đến giờ anh vẫn áy náy lắm, đã hẹn bà con mà phút chót lại không giữ lời, thì về nghỉ cũng không yên tâm. Anh vẫn muốn tới gặp gỡ bà con một lát thôi cũng được. Đại sứ thấy thế nào?”.

Không thể tả được niềm vui của bà con Việt kiều khi bất ngờ Tổng Bí thư xuất hiện. Đó là một cuộc hội ngộ ấm áp và đầy tình đồng bào với những cảm xúc tôi chưa từng chứng

kiến. Tổng Bí thư nói: “Tôi hơi bị lạnh, nhưng tới đây với bà con, ấm áp xúc động lắm, khỏe hẳn lại rồi”.

Đúng sáu năm sau, tháng 02/2019, tôi lại được vinh dự đón Tổng Bí thư thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia. Đây cũng là một chuyến thăm đặc biệt thành công về mọi góc độ và Quốc vương, Hoàng Mẫu hậu, Thủ tướng Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Vương quốc Campuchia, các vị Tăng thống cùng nhân dân Campuchia đã dành sự đón tiếp tình cảm, chân thành và trọng thị nhất cho Tổng Bí thư và Đoàn. Đặc biệt, với bản Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia được hai bên thống nhất công bố dịp này, quan hệ gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc đã được đưa lên một tầm cao mới.

VŨ QUANG MINH
Đại sứ Việt Nam tại Đức

**CHUYẾN THĂM LỊCH SỬ CỦA TỔNG BÍ THƯ
NGUYỄN PHÚ TRỌNG GÓP PHẦN
TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VIỆT NAM - XINGAPO**



Năm 2023, Việt Nam và Xingapo kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Nhân dịp này, không thể không nhắc lại một sự kiện lớn trong quan hệ hai nước cách đây 11 năm là chuyến thăm chính thức Xingapo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến ngày 14/9/2012. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương hai nước đã đạt ngưỡng chín muồi để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới khi cả Việt Nam và Xingapo đều là thành viên năng động và tích cực của ASEAN; vị thế quốc tế của Việt Nam đã bứt tốc ngoạn mục lên một tầm vóc mới cao hơn hẳn hai thập kỷ trước đó.

Chủ nhà Xingapo dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghi thức đón tiếp đặc biệt và hết sức trọng thị: Tổng thống và Thủ tướng Xingapo lần lượt tiếp, hội đàm, mời cơm và chiêu đãi trọng thể; Chủ tịch Đảng Hành động nhân dân tháp tùng Tổng Bí thư ta trong mọi hoạt động chính thức. Điều quan trọng nhất, lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và ký kết chính thức một năm sau đó, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Xingapo sẽ là cặp quan hệ tiên phong với một thành viên ASEAN theo hình

mẫu này. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế; trao đổi tăng cường hợp tác trong ASEAN và các diễn đàn khu vực và quốc tế.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cộng đồng trí thức Việt Nam tại Xingapo viếng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 12/9/2012

Ảnh: Báo Thanh niên

Nước bạn còn thu xếp cho Tổng Bí thư ta đến nói chuyện với giới học giả và ngoại giao đoàn tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, về chính sách đối ngoại chủ động, tích cực

hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Tổng Bí thư đã trả lời những câu hỏi hóc búa của giới học giả về ứng xử của Việt Nam trước các thách thức có thể xảy ra với an ninh khu vực. Trả lời với phong thái khoan thai và lập luận sắc bén, giữ vững nguyên tắc, Tổng Bí thư làm khách tham dự trong hội trường trầm trồ, thán phục. Báo chí Xingapo bình luận phát biểu của Tổng Bí thư tại Trường Lý Quang Diệu không chỉ tác động tích cực đến dư luận Xingapo mà còn có tiếng vang với cả ASEAN và các nước lớn.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Vườn lan quốc gia Xingapo và dự Lễ đặt tên cho loài hoa phong lan mới màu vàng nhạt, có 5 cánh rất đẹp là “Trường Lâm” như lời chúc cho đất nước Xingapo phát triển thịnh vượng và bền vững, ngày 13/9/2012

Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam

Xuyên suốt chuyến thăm, chính giới, học giả và dư luận Xingapo đều đánh giá tích cực, cho rằng đây là chuyến thăm

mang tâm vóc lịch sử. Tổng Bí thư đã trao đổi nhiều nội dung cởi mở, chân thành, thực chất và xây dựng. Có học giả nhận xét: Tổng Bí thư là người lắng nghe, thực sự là đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng trong lời nói, lập luận logic, bình tĩnh, có chọn lọc, tiếp cận vấn đề theo lối ngoại giao nhưng không hề nhân nhượng về những vấn đề có tính nguyên tắc. Về buổi gặp gỡ với đại diện bà con Việt kiều, có người nhận xét, Tổng Bí thư dành nửa thời gian để lắng nghe những phản ánh của đại diện trí thức, nhà khoa học và sinh viên; về phần mình, Tổng Bí thư phát biểu khúc chiết, ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu có sức lôi cuốn, tạo sự đồng thuận cao, cổ vũ bà con có những hoạt động thiết thực hướng về xây dựng quê hương đất nước và vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Điều còn đọng mãi trong tôi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua chuyến thăm lịch sử năm 2012 là phong cách ngoại giao tâm công, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

TRẦN HẢI HẬU

Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Xingapo

**PHONG CÁCH NGOẠI GIAO
CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
TẠO SỨC THUYẾT PHỤC VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ**



Tôi may mắn và vinh dự được giúp việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại trong nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng. Tổng Bí thư đã để lại trong tôi và những đồng sự của tôi những ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc về một con người vừa là Thủ trưởng nghiêm cần, lắng nghe và nhìn xa trông rộng trong công việc, lại cũng là người anh bình dị, gần gũi và bao dung trong đời thường. Những phẩm chất và cốt cách đó của Tổng Bí thư đã tạo ra sức thuyết phục và truyền cảm hứng lan toả trong các chuyến thăm nước ngoài với nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, với các tầng lớp nhân dân, kể cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Trong những chuyến đi viễn xứ của Tổng Bí thư, phong cách khiêm nhường mà lịch lãm, cách ứng xử thẳng thắn mà chân thành của ông thấm đậm hồn cốt văn hoá của dân tộc đã thực sự góp phần làm sáng tỏ đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại”¹; “chủ động và tích cực hội

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.101.*

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”¹; “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”². Ấn tượng sâu sắc đối với tôi là chuyến thăm Indônêxia và Mianma của người đứng đầu Đảng ta (tháng 8/2017).

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến với những người bạn láng giềng cùng chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng và diễn ra vào “đúng thời điểm” các nước đang mong muốn đẩy mạnh mở rộng hơn nữa quan hệ với một Việt Nam mở cửa hội nhập, năng động và đổi mới. Có lẽ sự trùng hợp về lợi ích quốc gia - dân tộc cùng với phong cách ứng xử khiêm nhường, chân tình của người lãnh đạo Đảng ta đã góp phần củng cố tiếng nói chung và tranh thủ được tình cảm quý mến chân thành của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong không khí gần gũi, thân tình, Tổng thống Giôcô Uyđôđô đã ân cần tự lái xe đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi tham quan khu vực Dinh Tổng thống. Phải nặng nghĩa và ân tình với Việt Nam thật sâu sắc nên bà Mêgaoati, Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh cầm quyền, con gái cố Tổng thống Xucác nô mới xúc động nhắc lại những kỷ niệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh gần 60 năm trước trong dịp cùng người cha đi thăm Việt Nam. Ở Mianma, thái độ ân cần và cởi mở của Tổng thống Tinchô đối với Tổng Bí thư đã khiến cho không khí các cuộc tiếp xúc trở nên thực sự cởi mở, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau như giữa những người bạn quen biết từ lâu. Tác động của các chuyến

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Sđd, t.I, tr.101, 162.

thăm không chỉ dừng lại ở các mối quan hệ song phương, mà còn có ý nghĩa đa phương quan trọng trong bối cảnh khu vực đang kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN.

Thông điệp của Việt Nam đưa ra trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) Giacáccta, Indônêxia về những bài học thành công của 50 năm ASEAN, những thách thức và định hướng phát triển trên cơ sở các nguyên tắc “độc lập, tự cường”, “đoàn kết, thống nhất” với vai trò “trung tâm” và phương thức ASEAN “tham vấn và đồng thuận” đã thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi của dư luận trong và ngoài khu vực. Có lẽ thông điệp mà Tổng Bí thư muốn chuyển tải đã trùng hợp với lợi ích thiết thân của bạn bè trong và ngoài khu vực, lợi ích của hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng ở các nước ASEAN đều chia sẻ tư tưởng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và nhấn mạnh ý nghĩa các biện pháp hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư. Cũng không phải ngẫu nhiên báo chí, các hãng thông tấn khu vực đều trích dẫn những nội dung cơ bản về liên kết kinh tế, vai trò trung tâm của ASEAN; đồng thời nhấn mạnh tư tưởng độc lập, cân bằng của ASEAN trong quan hệ với các nước lớn nêu trong bài phát biểu của Tổng Bí thư.

NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Đại sứ, cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao

“NGOẠI GIAO VÌ CON NGƯỜI” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



Thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong những năm qua mang đậm dấu ấn về tư tưởng, phong cách đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả về lý luận và thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lấy hình ảnh cây tre để định hướng cho trường phái ngoại giao riêng, đặc sắc và độc đáo của Việt Nam - “Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”. Nội hàm của trường phái “Ngoại giao cây tre” Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn xây dựng gồm: *Thứ nhất*, mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; *Thứ hai*, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; *Thứ ba*, đoàn kết, nhân ái, bao dung nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia tối thượng, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; *Thứ tư*, biết cương, biết nhu; biết mình, biết người; “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”. Hình tượng ấy, cốt cách ấy rất gần gũi với bản sắc ngoại giao Việt Nam - nền ngoại giao kết tinh vẻ đẹp của ý chí kiên cường, bản lĩnh vượt qua khó khăn, mà mềm dẻo, hòa hiếu, rộng mở, bao dung, tất cả vì độc lập, tự do, sự phát triển của đất nước, cuộc sống bình an, hạnh phúc của nhân dân.

Sống xa quê hương đã 35 năm, tôi rất vinh dự đã hai lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí sang thăm chính thức Liên bang Nga và gặp gỡ thân mật

với kiêu bào. Năm 2014, gặp gỡ thân mật bà con cộng đồng tại Nga, Tổng Bí thư đã căn dặn bà con: “Đi đâu thì cũng phải nghĩ ta là “con Lạc cháu Hồng”, làm gì thì cũng phải nghĩ mình là người Việt Nam... Con người sống với nhau có tình, có nghĩa, nhân ái, đoàn kết và góp phần quảng bá Việt Nam, con người, văn hóa Việt Nam ra nước ngoài và nước Nga, đồng thời tiếp thu những tinh hoa văn hóa, cái tốt của nước ngoài, của nước Nga mang về để giúp đất nước, xây dựng quê hương”. Năm 2018, tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga - Việt tại Mátxcơva, đồng chí Tổng Bí thư đã nhắc đến câu ngạn ngữ của người Nga: “Mọi sự



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 05/9/2018

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu” và khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó, thủy chung của những người bạn Nga. Tổng Bí thư mong rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Liên bang Nga và Việt Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Hơi ấm bàn tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ánh mắt nhìn tin cậy và độ lượng của Tổng Bí thư trong lần gặp ấy luôn nhắc nhở tôi về những bài học giản dị, rất đời thường về cách sống, cách làm Người của ông cho đến khát vọng Việt Nam, đó là: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội với những giá trị bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới: “một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người”; một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Kiều bào Nga, Giám đốc Quỹ Thúc đẩy phát triển
hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị”



ĐẢNG SAU DIỄN NGÔN VỀ “NGOẠI GIAO CÂY TRE” CỦA VIỆT NAM



Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong những thập kỷ qua là tiền đề để khái niệm hóa trường phái ngoại giao Việt Nam. Từ sau năm 1986, Việt Nam chuyển từ chính sách đối ngoại dựa trên ý thức hệ sang chính sách đối ngoại chủ yếu dựa trên lợi ích quốc gia với các nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Trên cơ sở đó, Việt Nam đã xây dựng được một mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đa dạng để duy trì mức độ phát triển kinh tế - xã hội cao và tạo được uy tín trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Việc thúc đẩy khái niệm “ngoại giao cây tre” thể hiện sự tự tin của Việt Nam đối với hoạt động đối ngoại của mình. Như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, giống như cây tre với “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, ngoại giao Việt Nam “mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc”¹.

Phép so sánh ngắn gọn với hình ảnh cây tre phản ánh cách Việt Nam đã và đang củng cố vị thế của mình trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn. Việt Nam vẫn kiên trì duy trì

1. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.184 (B.T).

chính sách “bốn không” được nêu trong *Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019* (không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Xingapo Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, ngày 12/9/2012

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Khái niệm này sẽ còn được tiếp tục sử dụng và cụ thể hóa thông qua các nghiên cứu học thuật và chính sách trong tương lai của Việt Nam.

PHAN XUÂN DŨNG
Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Xingapo
và TÔ MINH SON
Đại học Công nghệ Nanyang, Xingapo

VỀ TRƯỜNG PHÁI NGOẠI GIAO VIỆT NAM HIỆN ĐẠI



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng khái niệm “cây tre Việt Nam” để nói về “trường phái ngoại giao”. Vậy, nội hàm và ý nghĩa của trường phái “ngoại giao cây tre Việt Nam” là gì?

Chúng ta có thể thấy, để dẫn dắt và đặt tên cho trường phái ngoại giao Việt Nam hiện đại nổi lên mấy đặc trưng sau: *Thứ nhất*, truyền thống văn hóa và “trường phái ngoại giao” của người Việt Nam; *Thứ hai*, truyền thống quật cường của dân tộc trong việc giữ vững nền độc lập và chống ngoại xâm. Mặc dù khoan dung và luôn muốn hòa hiếu, nhưng kiên định và kiên quyết về nguyên tắc; *Thứ ba*, tư tưởng và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong tổng thể hệ tư tưởng của Người; *Thứ tư*, thành quả phát triển và vị thế quốc tế thực tế của Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới; *Thứ năm*, truyền thống đoàn kết của người Việt Nam tạo nên sức mạnh của dân tộc trong chống ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

“Trường phái ngoại giao” Việt Nam hiện đại chính là hiện thân cho những đặc trưng và đặc tính của “cây tre Việt Nam”. Là nhà lý luận xuất sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn nhấn mạnh đến đặc trưng rất riêng, rất đặc sắc của “trường phái ngoại giao” Việt Nam bằng hình ảnh “cây tre Việt Nam” chứ không phải bất kỳ “cây tre” nào khác.



*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Toàn quyền Ôxtrâyli
Đavit Hơlây thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 04/4/2023*

Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Cần phải hiểu sâu xa hơn và coi đó là triết lý ngoại giao của Việt Nam và một khi đã coi đó là triết lý ngoại giao thì dù ở thời điểm nào và ở đâu, nó phải luôn là kim chỉ nam hành động của người làm đối ngoại và ngoại giao, bởi lợi ích quốc gia - dân tộc là bất biến, phương pháp để đạt và bảo vệ lợi ích đó là vạn biến. “Ngoại giao cây tre”, hay đúng hơn là “trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam”, là để phục vụ mục tiêu bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi hoàn cảnh và mọi thời điểm.

Thành tựu của trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” cho đến nay chính là góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình và thuận lợi để phục vụ phát triển đất nước; đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào đảm bảo an ninh, hòa bình, và phát triển trong khu vực và trên thế giới, góp phần tạo cho đất nước ta “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

TS. NGUYỄN HỒNG HẢI

Nghiên cứu viên Trung tâm Tương lai chính sách,
Đại học Queensland, Ôxtrâyli

CẢM NHẬN VỀ PHONG CÁCH NGOẠI GIAO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG



“**N**goại giao cây tre” là khái niệm được nhắc đến nhiều để mô tả phong cách ngoại giao của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã nêu rõ, trường phái ngoại giao của đất nước “thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn”¹.

Truyền thống và văn hóa của người Việt Nam là nhân nghĩa, khoan dung, hòa hiếu, mềm dẻo, uyển chuyển, linh hoạt, cương nhu, biết mình, biết người, biết thời, biết thế để “Đất nước an toàn là thượng sách, cốt sao cho dân được an ninh”. Sự ổn định về chính trị ở trong nước cũng giống như cái gốc và cái rễ của cây tre, “gốc có vững thì thân mới bền”. Nếu cái gốc, chính trị không ổn định, thì cái thân cây tre, công tác đối ngoại không thể phát huy hiệu quả.

Ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã làm tốt được nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc là vì chúng ta đã thực hiện nhất quán “đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan

1. Nguyễn Phú Trọng: *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*, Sđd, tr.184.

hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” trên tinh thần chủ động và tích cực.

Là một kiều bào, tự hào mang trong mình dòng máu Việt, tôi hết sức vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam, trong đó có đóng góp của “ngoại giao cây tre”. Những thành tựu đó gắn với vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lý luận, thực tiễn xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư luôn dành cho đối ngoại sự quan tâm lớn, kiên định nguyên tắc dựng nước và giữ nước của dân tộc, độc lập, tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, chăm lo xây dựng ngoại giao Việt Nam là trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm tâm hồn, cốt cách, khí phách của con người Việt Nam.

NGUYỄN NGỌC THÌN

Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan

**GIẢI THƯỞNG LÊNIN,
PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ TRAO TẶNG
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG**



Gải thưởng Lênin là một giải thưởng lớn tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội; vì sự nghiệp bảo vệ và hiện thực hóa những giá trị của chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là phần thưởng dành cho những người làm công tác nghiên cứu và thực tiễn vì đã góp phần làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Giải được xét tặng hằng năm thông qua Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga vào dịp Ngày sinh của Lãnh tụ V.I. Lênin (22/4/1870 - 21/01/1924).

Một điều thật ý nghĩa là phía bạn đã có ý chọn ngày 14/4/2020, đúng kỷ niệm lần thứ 76 Ngày sinh (14/4/1944) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thông qua Nghị quyết trao tặng Giải thưởng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Giải thưởng cao quý này thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhân dân Nga đối với những nỗ lực không ngừng của Đảng và nhân dân ta trong quá trình hiện thực hóa tư tưởng của Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây không chỉ là

sự ghi nhận đối với cá nhân mà còn thể hiện sinh động sự gắn bó của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đất nước và nhân dân Nga đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; thể hiện truyền thống quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam với Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay.

BẮC VĂN

Báo Nhân Dân, số ra ngày 23/12/2021